



Parochie **Sint Petrus**

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Nieuwsbrief 22^{ste} jaargang
Nummer 33
13 juli 2024

Bereikbaarheid Parochiecentrum:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer 0413-263154

Email: info@parochiesintpetrus.nl

[Website: www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Kerkbijdrage Uden: NL60 RABO 0151 9047 58

Misintenties Uden: NL25 RABO 0174 9489 99

Kerkbijdrage Zeeland: NL94 RABO 0159 5077 82

God lacht!

Misschien herken je het wel, je maakt bijvoorbeeld een wandeling en kijkt om je heen. Je ziet de prachtige natuur en er verschijnt een glimlach op je gezicht. Je lacht omdat God alles zo mooi heeft gemaakt. Ik geloof dat God ook op zo'n manier kan lachen, dat Hij glimlacht als Hij jou ziet. Zijn kind. God ziet ons graag genieten! Misschien is dit niet het eerste waar je aan denkt, als je God blij wilt maken. Toch geeft God ons de opdracht van het leven te genieten.



Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. (Prediker 7:7 en 9)

God zegt: “Geniet van het leven!” Hij lacht, als jij geniet. Van je wijntje, van het (mooie) weer. Van je vrienden, van een lekkere maaltijd. Hij lacht, als jij denkt: “Wat is het leven mooi en wat heeft God dit prachtig gemaakt!” God geniet van zijn volk, wanneer Hij geprezen wordt. Het kan haast niet anders, Hij geniet van deze lofprijzing met een lach op zijn gezicht! Zo geniet Hij ook als jij Hem prijst!

Maria

In veel middeleeuwse legenden speelt Maria een hoofdrol, niet alleen als de zorgzame, brave moeder, maar vaker als een wilskrachtige, zelfstandige vrouw die veel gedaan kan krijgen. Lees deze legende over modder en kostbare wijn. Lang geleden toen de wegen nog karrensporen waren, trok een paard een zwaar beladen wagen door het vlakke land. Het was najaar en een prachtige stille dag. De natuur rustte uit na een dag vol herfststormen en striemende regens. Plotseling zakte de kar weg in de modder. Het paard trok uit alle macht, maar tevergeefs. Het uitgraven van de wielen baatte ook niet. De wagen was te zwaar door zijn lading met vaten kostbare wijnen. Uitgeput en wanhopig zat de voerman op zijn wagen te piekeren. Na verloop van uren ontwaarde hij aan de horizon het silhouet van een mens. Naderbij gekomen zag hij dat het een oude vrouw was die hem niet met spierkracht zou kunnen helpen. Maar zij zou misschien wel hulp kunnen halen. Bij de kar aangekomen vroeg de vrouw: “Beste man, heeft u wat te drinken voor mij, het is een moeizame wandeling over dit modderige pad.” De man gaf zijn drinkzak en zei: “Drink, maar niet te veel, dit is alles wat ik heb.” Verbaasd dronk ze enkele teugen en sprak: “Maar voerman, u heeft vele vaten wijn op de kar, dat is toch genoeg om te drinken?” “Ja, ja,” mompelde hij “dat is voor de landheer. En trouwens, ik heb ook geen glazen. Maar kunt u mij misschien helpen door hulp te gaan vragen, u weet vast waar hier in de buurt mensen wonen.” De oude vrouw glimlachte, knikte welwillend en liep naar het paard. Ze aaide het over zijn flanken, ging op haar tenen staan en fluisterde iets in het oor van het dier. Het trekpaard spande zijn spieren en trok en trok en trok, en plotseling kwam de wagen in

beweging. Vol ongeloof keek de man de vrouw aan, was dit een engel in vrouwengedaante? Het deerde hem niet, zijn wagen was gered en hij boog zijn hoofd vol dankbaarheid. “Hier zouden we op moeten drinken, vrouw, “ sprak hij blij “maar ik heb geen glazen”. De oude vrouw glimlachte wederom en liep naar het struikgewas aan de rand van de weg waar enkele grote witte bloemen bloeiden. Ze plukte er twee en zei:” Schenk die heerlijke wijn maar in deze glazen.” Terwijl de man de wijn in de bloemen schonk, veranderden deze in kristallen glazen en hij realiseerde zich dat de vrouw de hem had geholpen niemand anders dan Maria kon zijn!

Sinds 1779 vindt in Reek de verering plaats van de Heilige Donatus. Deze verering, die zijn hoogtepunt kent rond de 2e zondag van juli, is altijd het middelpunt van religieuze activiteiten in Reek geweest.

Sterker nog, veel mensen weten nog altijd Reek en Donatus in één adem te noemen.

Reek is de oudste bedevaartsplaats van de H. Donatus. Deze heilige wordt aangeroepen ter bescherming tegen met name onweer maar ook andere natuurrampen.

In deze tijd staan we meer stil bij het milieu, hoe we daar mee omgaan en hoe we met z'n allen daarvoor bescherming vragen bij de H. Donatus. Het is nog steeds nodig om mensen bewust te laten worden hoe ze met de natuur om moeten gaan. De H. Donatus biedt ons de kans om hierbij stil te staan.



**Mill Hill broeder Marinus De Groot (uit Uden)
overleden te Oosterbeek op 5 juli 2024**

Marinus ging een jaar na zijn jongere broer in het trainings- en vormingsprogramma van de Mill Hill Missionarissen en legde in 1951 zijn tijdelijke eed af als broeder-zendeling. In het kader van zijn opleiding werd Marinus in 1952 aangesteld om te werken en te studeren aan de hogeschool in Tilburg, waar hij gespecialiseerd was in timmerwerk. In 1955 werd hij aangesteld in Burn Hall, in de buurt van de stad Durham in het noordoosten van Engeland, en van daaruit werd hij aangesteld in Saint Joseph's College, Mill Hill, Londen. Op 15 augustus 1956 legde Marinus zijn eed af voor het leven in het Saint Joseph's College in Mill Hill. Marinus bleef tot 1958 aan het College in Mill Hill werken, toen hij werd aangesteld om zich bij zijn broer Jan te voegen in het bisdom Basankusu in het toenmalige Belgisch Congo (nu de Democratische Republiek Congo). Afgezien van een paar reizen naar huis terwijl hij ziek was in de jaren 1990, bleef Marinus vijftig jaar lang daar werkzaam om God, de Sociëteit en de volkeren van die regio te dienen, met name in de afgelegen en moeilijke regio van de Bongando. In maart 2008 ging Marinus met pensioen in Nederland na vijftig jaar liefde en dienstbaarheid in de Democratische Republiek Congo. Marinus nam zijn intrek in het Sint Jozefhuis en later in Vrij-land. Marinus' gezondheid was de afgelopen drie weken achteruit gegaan en hij was klaar om terug te keren naar de Heer. Hij werd 94 jaar. Moge hij rusten in vrede!

Dirigent gezocht voor Zeeland

Het St. Ceciliakoor uit Zeeland, een enthousiaste, gemotiveerde en hechte groep, is per heden op zoek naar een organist/dirigent.

De viering die wordt opgeluisterd is op zondag om 09.00 uur, 2 x per maand.

Ter voorbereiding wekelijks een repetitie, dag en uur in overleg.

Het repertoire is voornamelijk tweestemmig.

Organist gezocht voor Uden

Tevens organist voor wisselende weekend vieringen voor St. Caeciliakoor Uden, o.l.v. dirigent Marcus de Haard.

Ter voorbereiding is er wekelijks een repetitie. Het repertoire bestaat uit samenzang en meerstemmige missen (Nederlands, Latijn en Gregoriaans). Beide functies zijn eventueel te combineren.

Reacties aan: info@parochiesintpetrus.nl

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen

U bent weer van harte welkom op dinsdag 6 augustus 2024 in het Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is er koffie en thee.

Doopvieringen

Zeeland: 14-07 Ocean Bongers
Boekel: 14-07 Lowen Penninx
Uden: 28-07 Beau Smits

Intenties in de St. Petruskerk te Uden

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie

Zondag: 10:30 uur Eucharistie

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus.

Dag	Datum	
Za.	13 juli	Jan en Corrie Spierings-van der Ven vw verjaardag
Zo.	14 juli	Cor en Tina van der Wijst-Smits en overl familie; Johan en Miet van Kessel en overl. familie; Has en Bertha en Peter Donkers en schoonzoon Wim; Leo Schuurmans; Sjaan van der Velden-Cissen jrgt; voor inspiratie en kracht voor alle priesters
Ma.	15 juli	
Di.	16 juli	
Wo.	17 juli	
Do.	18 juli	
Vr.	19 juli	

Overledenen

Boekel	Marij van der Aa-Willems	82 jr.
Uden	Pierre van Diepenbeek	87 jr.
Volkel	Cato van Kessel-Kandelaars	91 jr.
Volkel	Jan Arts	98 jr.
Volkel	Fien Somers-Voet	91 jr.

Odiliapeel	Martina Straatman-van der Rijt	96 jr.
Zeeland	Mia Bongers-Zegers	90 jr.

Koren

Datum	Koor
Za. 13 juli	Samenzang
Zo. 14 juli	Intervalkoor Pius X

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland

Zondag 14 juli 2024 09.00 uur

Misintenties: Voor het Welzijn van de Parochie

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie).

De bijdrage voor misintenties is € **12,50**.

Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis

Zondag 28 juli zal er, na de mis van 9.00 uur, koffie en thee worden aangeboden in het Dorpshuis.

Mistijden H. Agatha Boekel,

Zondag: 10.30 uur

Mistijden H. Jozef Venhorst,

3^e zondag van de maand: 09.00 uur

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,

1e zaterdag van de maand: 18.30 uur

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,

3e zaterdag van de maand: 18.30 uur



Weet je waarom ze het
zomervakantie noemen?

Dat is de periode wanneer
de zomer met vakantie is.