



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus

www.parochoesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: info@parochiesintpetrus.nl

parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

Parochiecentrum

geopend op

werkdagen van 9.00

uur tot 12.00 uur

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,

Zondag 10.30 u,

weekdagen 19.00 u,

eerste dinsdag van de

maand 9.30 u viering

voor zieken en ouderen

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

Woensdag 19.00 u

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding

Odiliapeel

Oudedijk 43,

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van

de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

Derde zondag van

de maand 9.00 u

H. Franciscus van Assisi

De H. Franciscus van Assisi is een van de bekendste heiligen van de Katholieke Kerk. Misschien door zijn bewogen leven, maar zeker wel doordat dat hij zich bekeerde tot het leven in armoede nadat hij zelf ernstig ziek was geweest.

Hij werd kluizenaar. Hij kreeg de bijnaam 'armoedzaaiertje' maar hij verlangde alleen maar zijn leven in te vullen in armoede. Hij bedelde zijn voedsel bij elkaar.

Na twee jaar als stille kluizenaar begon hij in de omtrek te preken. Zijn boodschap was liefde: liefde voor de Schepper, liefde voor de mens, liefde voor dier en plant. Hij noemde alle schepselen zijn broeders en zusters. Ook in deze roerige tijd waarin wij nu leven inspireert de H. Franciscus vele mensen, en niet alleen de gelovige mens. Bij het noemen van de H. Franciscus hoor ik telkens weer de prachtige tekst van zijn Zonnelied, het prachtige dankgebed tot God voor Zijn Schepping.

Zonnelied

Allerhoogste, almachtige goede Heer, U zij de lof, de roem de eer en alle zegeningen.

Aan U Allerhoogste komen ze toe en geen mens is waardig U te noemen.

Wees geloofd, mijn Heer met al Uw schepselen speciaal heer broeder zon, die de dag is

en ons door zichzelf verlicht.

In zijn stralende schoonheid en grote glans is hij van U, allerhoogste, het symbool.

Wees geloofd, mijn Heer door zuster maan, en de sterren.

U deed haar aan de hemel staan klaar, kostbaar en charmant.

Kerkhof Volkel

Zoals jullie wellicht gezien, gelezen of gehoord hebben is er veel veranderd en verbouwd op het kerkhof in Volkel. Met behulp van vrijwilligers en donaties is er een prachtig columbarium (urnenmuur) ontstaan. Hierbij zijn er twee nieuwe zuilen geplaatst en zijn de drie middelste zuilen gerestaureerd. Om deze te bekijken willen we iedereen uitnodigen op zondag 25 september om 14.00 uur bij het columbarium bij de inzegening met een gebedsviering.

De vrijwilligers van het kerkhof Volkel

Koorleden



Kom jij ons (koor Deux Bornes) versterken?!

Wie?

Jongens en meisjes (vanaf 12 jaar), mannen en vrouwen.

Wat?

Meerstemmig zingen onder begeleiding van piano en dwarsfluit. Bij speciale vieringen slagwerk en andere blaasinstrumenten.

Onder leiding van dirigent Jacques Tichelaar.

Waar?

Meestal in de kerk en repeteren in het parochiecentrum. Bij gelegenheden op diverse locaties.

Wanneer?

Repeteren iedere woensdagavond.

Twee keer per maand in het weekend een viering.

Waarom?

Omdat we een muzikaal, kleurrijk, enthousiast koor zijn.

Hoe word je lid?

Kom eens luisteren en mee vieren in het weekend.

Kom op woensdagavond naar de repetitie.

(Aan lidmaatschap zitten geen kosten verbonden.)

Neem contact op met

Corn Timmers 06-1346 2235

Hanneke Bedeschi 06-4117 1222

www.jongerenkoor-deuxbornes.nl

Wees geloofd, mijn Heer door broeder wind en door de lucht en de wolken, het heldere en ieder ander weer waardoor elk schepsel zijn onderhoud vindt.

Wees geloofd, mijn Heer door zuster water, die zo bruikbaar en deemoedig is, zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer door broeder vuur die ons uw licht brengt in de nacht.

Hij is zo lieflijk en vrolijk en onverzettelijk in zijn kracht.

Wees geloofd, mijn Heer door onze zuster, moeder aarde, die ons draagt en voedt

en allerlei gewassen groeien doet kleurrijke bloemen en gras.

Wees geloofd, mijn Heer door hen die vergeven uit liefde tot U wat hun is aangedaan;

die bij ziekte en verdrukking hun geduld niet verliezen.

Zalig die ze in vrede doorstaan, want door U, allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geloofd, mijn Heer door zuster dood die ons lichaam ontbindt. Geen mensenkind die haar ontloopt.

Wee die zij tegenkomt met zonden beladen.

Zalig zij die zij geborgen vindt in Uw heilige wil: de tweede dood zal hen niet deren.

Lof en zegen mijn Heer. Breng Hem uw dank en hoge eer en diepe nederigheid.

Amen.

Op 4 oktober is het de feestdag van de H. Franciscus, en niet verwonderlijk: Werelddierendag. De H. Franciscus is ook patroon van milieu, milieubeschermers en ecologen.

Diaken Henk van Thiel



Maria gezinsbedevaart in Den Bosch - speciaal voor gezinnen

We nodigen je graag uit om op zaterdag 8 oktober naar Den Bosch te komen voor een speelse, avontuurlijke bedevaart voor het hele gezin.

Als een pelgrim wandel je met je gezin door de oude binnenstad van Den Bosch. Je bezoekt de mooiste plekjes en onderweg ontmoet je Maria.

Stap voor stap leer je haar beter kennen. In korte straatworkshops geeft ze goede raad, opent de deur naar de hemel voor je. Je vraagt haar om wijsheid en als een ster wijst zij de weg.

Voor meer informatie: Ingrid van Meer via ingridvanmeer@petrus2punt.nl

Communie- en Vormselwerkgroep Petrus 2.0 start 25 september.

Zit je dit jaar in groep 4 of groep 7/8 en wil je je graag voorbereiden op je Eerste Heilige Communie of Vormsel schrijf je dan snel in via annelies2@petrus2punt.nl.

Broertjes en zusjes zijn ook welkom om aan te sluiten bij hun eigen leeftijdgenoten.

Voor meer informatie neem gerust contact op met Ingrid van Meer 0612 867 084.

Pater Jinu Chacko Thadathil



Deze zomer had ik het genoeg om Pater Jinu Chacko Thadathil (15-07-1986), afkomstig uit de staat Kerala in het zuidwesten van India, enkele vragen te stellen over zijn herkomst en zijn stageperiode in Uden.

"De staat Kerala heeft een weelderig groen landschap, overal omringd door rust en de pracht van moeder natuur. Daarom staat de staat Kerala ook bekend als 'Gods eigen land'. Ik behoor tot de Missionaire congregatie van Heralds of Good news, St. Paul Provincie.

Het was mijn kinderdroom om priester te worden. Ik werd erg beïnvloed door de missionaire priesters, hun levens en hun waarden. Ik besloot mijn priesterlijk leven als een goede soldaat van Christus te volgen door de waarde van het evangelie te onderwijzen, het avondmaal toe te dienen en te streven naar de verheffing van de armen, onderdrukten en gemarginaliseerden."

Op 08 april 2013 werd Jinu tot priester gewijd. Na een stageperiode in Duitsland kwam hij op 4 oktober 2021 naar Nederland om, zoals hij zegt:

"...het land te leren kennen, de taal te leren en bij te dragen aan wat ik kan en mijn kennis te verbreden voor degenen die ik ga dienen."

Op mijn vraag of pater Jinu zich thuis voelt in Uden antwoordt hij:

"Natuurlijk, want ik ben al een poosje weg uit mijn thuisland en het is mijn priesterlijke droom om als missionaris te werken. Ik voel me gelukkig om deel uit te maken van de familie van de Sint Petruskerk in Uden."

Of hij zichzelf beschouwd als een moderne missionaris, antwoordt hij:

"Ik zie mezelf als een moderne missionaris door de tekenen van deze tijd te lezen en me daarop aan te passen en te gebruiken om alle mensen die ik in het leven van vandaag ontmoet, te evangeliseren."

Als besluit van deze korte kennismaking vraag ik wat pater Jinu zich ten doel heeft gesteld als priester, waarop zijn antwoord luidt dat hij ernaar streeft om de gelukkigste mens te zijn en ditzelfde geluk te delen met de mensen in dienstbaarheid als priester.

Marianne du Maine

Maria

In een kerk bleef ik getroffen staan:

Maria keek mij vrolijk aan.

Ook Jezus keek heel blij.

Zelfs het beeldje vlak daarbij

wat ik even later zag,

had diezelfde gulle lach.

Geen droevige emotie

geen heilige devotie.

Lieve Maria, ik wil graag geloven

dat U in de hemel daarboven

voor ons een goed woordje doet

want wij doen het op aarde niet goed.

Lieve vrouw van zeven smarten

kijk in onze bezorgde harten.

Schenk ons genade, zodat we misschien

in deze beelden meer kunnen zien

wat U tot ons zeggen wil:

Wees stil, lieverd, wees stil!

Verlies niet de moed:

heus, alles komt goed.

Marianne du Maine