



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus

www.parochoesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: info@parochiesintpetrus.nl

parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

Parochiecentrum

geopend op

werkdagen van 9.00

uur tot 12.00 uur

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,

Zondag 10.30 u,

weekdagen 19.00 u,

eerste dinsdag van de

maand 9.30 u viering

voor zieken en ouderen

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

Woensdag 19.00 u

H. Jacobus de

Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding

Odiliapeel

Oudedijk 43,

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van

de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

Derde zondag van

de maand 9.00 u

Pasen 2022:

Jezus in het midden van het leven!

Op die eerste dag van de week gaan de twee Maria's naar het graf van Jezus. Bij het graf gekomen overkomt hun een wereldschokkende gebeurtenis. De vaste grond onder hun voeten is weg. Het lijkt me niet meer dan normaal dat die twee vrouwen staan te beven van schrik. Wat is hier gebeurd? Een engel rolt de steen voor het graf weg en gaat er triomfantelijk op zitten. De beide Maria's zijn overdonderd. Ze komen om Jezus te zoeken en nu gebeurt er dit. Meer nog: de engel zegt zelfs dat Jezus er niet meer is; ze zoeken Jezus tevergeefs.

De vrouwen waren op zoek naar de gekruisigde, de dode Jezus en Die is er niet meer. Want Jezus is verrezen; Hij leeft. De engel nodigt de vrouwen uit om te komen kijken, om tot inzicht te komen. De engel zegt: "Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft!". Hij is niet bij de doden, Hij is te vinden

bij de levenden. Dat is voor ons met Pasen de boodschap: wij mogen gaan zoeken naar onze oorspronkelijke bezieling, naar onze roeping, naar dát moment waarop wij Gods nabijheid hebben gevoeld. En daar, midden in het leven, zullen we Hem wéér ontmoeten. Geloven in de verrezen Heer is ook geloven in de opstanding van onszelf en van onze geloofsgemeenschap. Het wordt Pasen! Het feest van de verrijzenis en het leven, dat ons kracht geeft en bezieling schenkt. Een belofte dat het leven sterker is dan de dood. Ons geloof in het eeuwig leven, over de grens van de dood heen, is de kern van de blijde boodschap. Dat gaan we sámen vieren. Van harte wens ik u allen, mede namens mijn teamgenoten en trouwe medewerkers en medewerksters, een Zalig Paasfeest toe!

Pastoor John van de Laar

Interview met Henk Donkers (hulpkoster)

Van koorlid naar hulpkoster

Al meer dan 30 jaar is Henk Donkers werkzaam als vrijwilliger in de St. Petrusparochie. Nadat zoon Marcel in 1990 overleed bij een auto-ongeluk, wilde hij zich inzetten voor de kerk. Henk zong in het toenmalige Petruskoor. In die tijd waren er geregeld uitvaarten, soms iedere dag. Dat werd voor Henk te emotioneel. Omdat hij vanuit zijn geloof de behoefte voelde om iets voor de kerk te blijven doen, bood hij zich aan als tuinman. Zijn vrouw is enkele jaren later via het KBO bij de poetsgroep gekomen, maar ze moest ermee stoppen vanwege de heersende coronapandemie en door problemen met haar gezondheid.

Henk hielp mee om de kerststal op te bouwen.

Vooraf werd de grote adventskrans omwonden met takken, die op Slabroek werden gesprokkeld. In de bossen van de Rips werd met drie man mos gehaald voor de kerststal. Daar hoorde wel een borreltje bij, vertelt Henk glunderend! Het duurde twee dagen om de kerststal, die toen links op het priesterkoor stond, op te bouwen. Hij werd acoliet en is Babs Geurts gaan helpen als hulpkoster. "We waren een goed team en ik heb heel fijn met haar samengewerkt, we hadden respect voor elkaar; er zijn nooit woorden gevallen".

Geloofsbeleving en kerk

Hij herinnert zich een voorval tijdens een uitvaart in de Pauluskerk, waar hij toen als acoliet diende. Na de uitvaart zei een zoon tegen de uitvaartondernemer: "Zie maar wat ge met ons moeder doet, want ik moet tennissen..." Dat het geloof minder actief wordt uitgedragen vindt Henk spijtig. "Het voorbeeld waarin wij zijn voorgegaan,

lijkt voor de huidige generatie een plicht uit het verleden. Hij ervaart wel respect van de kinderen als hij bij het eten voorgaat in gebed.

Onlangs heeft pastoor John v.d. Laar hem voor zijn vrijwilligerswerk bedankt, waarbij Henk een aandenken kreeg in de vorm van een bronzen plaquette met het reliëf van de St. Petruskerk. Henk vond dat wel een leuk dat hij op deze manier waardering kreeg voor al die jaren inzet voor de kerk, "... maar het is nooit mijn bedoeling geweest dat ik daarvoor iets terugkreeg", voegt hij er met een bescheiden glimlach aan toe.

Op de vraag wat Henk belangrijk vindt in de kerk is zijn eerste antwoord: "Dat de voorganger het goede voorbeeld geeft". Door corona en alle ellende die daarmee gepaard ging, zijn Henk en zijn vrouw de laatste twee jaren niet naar de kerk gekund. Hij miste de mis, het samen bidden, de communie, het contact met medeparochianen en natuurlijk miste hij Babs!

Het was daarom heel fijn dat hij recent weer in de kerk was, waar hij het gemis ruimschoots kon inhalen!

Marianne du Maine



Sint Cornelius

Op de eerste zondag van mei vieren we in Zeeland traditiegetrouw Sint Cornelius. Cornelius werd in het begin van de derde eeuw geboren en het jaar 251 werd hij tot Bisschop van de Kerk van Rome gewijd. Paus Cornelius werd in juni 253 om het leven gebracht en zijn beenderen werden op 14 september van dat jaar bijgezet. Cornelius wordt vereerd als de patroonheilige van de boeren en wordt ook aangeroepen bij krampen, zenuwziekten, oor kwalen en bij epilepsie.

De eucharistievieringen ter ere van St. Cornelius vinden dit jaar plaats op 1 mei om 7.00 en 9.00 uur. Na de viering van 7.00 uur is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. De kinderzegen wordt gegeven om 12.00 uur. U bent hartelijk welkom!

Met Franciscus mee op weg naar Pasen: Kinderkruisweg speciaal voor gezinnen

Franciscus zit op de trappen voor zijn kerkje; natuurlijk is hij niet alleen. Als Franciscus buiten zit, wil iedereen bij hem zijn, dan willen ze luisteren naar zijn verhalen. Hij neemt hen mee het kerkje in. In zijn kerkje heeft hij overal afbeeldingen gehangen. Afbeeldingen van het verhaal van Pasen. 'Kijk', zegt hij, 'Kijk, hier zie je het hele verhaal. Het is een droevig verhaal, maar ik vertel het zo graag omdat het einde zo mooi is'. Samen lopen ze langs de afbeeldingen en telkens staan ze even stil. Samen gaan ze op weg naar Pasen, stap voor stap. Wat zou het mooi zijn als wij met veel kinderen, ouders en grootouders met deze mensen mee op weg gaan. U bent allen heel welkom op 15 april om 15.00 uur in de St. Petruskerk te Uden.

Goede week en Paasvieringen 2022

Weet u het nog? De Goede week en Pasen in 2020? De kerken waren toen dicht, we vierden alles digitaal. Weet u het nog? De Goede week en Pasen 2021? De kerken waren slechts open voor een klein aantal bezoekers.

Dit jaar mogen we heel dankbaar zijn dat we de Goede week en Pasen mogen vieren, hopelijk in groten getale en in dankbaarheid.

Sint Petrus kerk Uden:

Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdagviering, aansluitend open kerk voor aanbidding tot 20.45 uur
Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg
Vrijdag 15 april 19.00 uur Goede Vrijdagviering
Zaterdag 16 april 19.00 uur Paaswake Petrus 2.0
Zondag 17 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen
Maandag 18 april 10.30 uur Hoogmis van 2e Paasdag

Sint Agathakerk Boekel:

Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdagviering
Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg
Zaterdag 16 april 21.00 uur Paaswake
Zondag 17 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen
Maandag 18 april 10.30 uur Hoogmis van 2e Paasdag

Heilige Jacobus de Meerderekerk Zeeland:

Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdagviering
Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg
Zondag 17 april 09.00 uur Hoogmis van Pasen
Maandag 18 april 09.00 uur Hoogmis van 2e Paasdag

Heilige Jozef kerk Venhorst:

Vrijdag 15 april 15.00 uur Open kerk
Zondag 17 april 09.00 uur Hoogmis van Pasen

Heilige Antonius Abtkerk Volkel:

Vrijdag 15 april 15.00 uur Open kerk
Zondag 17 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel:

Vrijdag 15 april 15.00 uur Open kerk
Maandag 18 april 10.30 uur Hoogmis van Pasen

Ik hoop, bid en wens dat u deze mooie diensten komt meevieren, wetend dat het nu sinds 2019 eindelijk weer kan. Wees extra en van harte welkom!

Pastoor John van de Laar.

Vluchteling

*Weg is alle zekerheid
je thuis, en wie je bent
weg is alle veiligheid
en niemand die je kent.
Slechts één tas met spullen
ijlings bij elkaar gegrind, die
jouw geschiedenis onthullen
maar een groter deel is weggewist.*

*Jouw veilig huis is weggevaagd;
je man en kind achtergelaten.
Niemand heeft hierom gevraagd,
het voelt zo van God verlaten.
Verward zoek je steun bij elkaar
op zoek naar een antwoord
vind je een troostend gebaar,
een welkom toevluchtsoord.*

*Daar bestaat slechts één taal,
de taal van mededogen.
Vertel me jouw verhaal
en ik zal je tranen drogen.
Bij al jouw verscheurd verdriet,
die je leven zo ontwrichten
ben ik het die jou troostend ziet
en jouw droefenis zal verlichten.*

Marianne du Maine