



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: info@parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

Parochiecentrum geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,

Zondag 10.30 u,

weekdagen 19.00 u,

eerste dinsdag van de maand 9.30 u viering

voor zieken en ouderen

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

Woensdag 19.00 u

H. Jacobus de

Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

Derde zaterdag van de maand 18.30 u

H. Kruisvinding

Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409

AB Odiliapeel

eerste zaterdag van de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

derde zondag van de maand 9.00 u

22 november dag van de Heilige Caecilia

Wij zingen 's Heeren lof, in 's Heeren eigen woorden.

Bij 't heilig offer Gods, in blijde feest accoorden.

Bij 't kerkelijk orgelspel, in juub'lend Gloria.

Wij zingen 's Heeren lof, met sint Caecilia.

Alleluia(vele malen)

Wij stemmen vroom van zin, in't Credo vast gelooven;

Onz'zang wijst 't Christenhart, aanbiddend heen naar boven.

Wij jubelen met Gods Kerk in 't blij alleluia.

Wij zingen 's Heeren lof met Sint Caecilia.

Alleluia(vele malen)

Wij vervangen in onz'zangen, hier op aarde God ter eer,

't immer lovend Engelenheer, totdat we eens ons stemmen mengen,

Met Caecilia en de Engelen, in den Heemlen zaalge sfeer

Alleluia(vele malen)

Een tekst van een Caecilia-cantate ongeveer 100 jaren geleden geschreven door priester Jos de Raad, pastoor van de Sint Agathaparochie in Boekel (1915-1953) op een compositie van toenmalig organist-koördirecteur J. Bots uit Gemert. Deze cantate mocht ik, ongeveer 40 jaren geleden, voor het eerst meezingen bij het Herenkoor van de Sint Janskerk in Gemert. Nadien bij het Boekelse mannenkoor Sint Agatha, waar dit lied ook vrijwel altijd gezongen wordt in de maand november met het Caeciliafeest. De tekst heeft mij van het begin af aan erg aangesproken. Die duidt precies aan waar een kerkkoorzanger voor dient te zingen; 's Heeren lof, in blijde akkoorden, in jubelend Gloria. En in het laatste couplet, na het slotakkoord van het leven, wil de zanger zijn stem laten doorklinken in hemelse sferen samen met de engelen. Een prachtideaal natuurlijk.

De alleluja's, en zeker de laatste alleluja's, moesten met veel fortissimo gezongen worden, en dit alles onder begeleiding van een orgel met alle registers zo ver als mogelijk open.

Zulks hebben we binnen onze koren de afgelopen anderhalf jaar toch wel erg moeten missen. De koorzangers en -zangeressen werden, door het Coronavirus, als het ware hun monden gesnoerd. Niet meer zingen tijdens de vieringen. De repetities kwamen stil te liggen. En na de versoepelingen waren er vele zangers en zangeressen die te bevreesd waren om hun stemmen weer te laten horen. Sommigen zijn helemaal gestopt met zingen bij het koor. Al met al hebben de koren binnen onze kerken misschien wel het meeste te lijden gehad in deze coronatijd.

Maar gelukkig heeft onze Katholieke Kerk vele heiligen van allerlei soort om ons gelovigen te helpen en te steunen in moeilijke tijden. Laten we daarom, als muzikanten, onze hoop en vertrouwen vestigen op Sint Caecilia. Als patrones van alles wat met muziek te maken heeft zal zij zeker meehelpen om onze koren weer op het oude niveau terug te brengen. Laten we haar daarom rond 22 november, het feest van Sint Caecilia, weer uit volle borst toezingen met een jubelend alleluja.

Diaken Henk van Thiel.

De opleving van Corona vraagt onze aandacht binnen de kerken.

Het zal duidelijk zijn dat ook de kerken meewerken om Corona in te perken. De kerkregelaars zijn daarvoor u ten dienste. Dit betekent concreet: graag de handen desinfecteren bij binnenkomst. De kaartjes: welkom in Gods Huis liggen nog steeds op de banken: dit vanwege het dringende advies van de overheid de anderhalve meter afstand zoveel mogelijk in acht te nemen. De communie-uitreiking zetten we vooralsnog door met het mondkapje, bovendien wordt er niets gezegd en is het contactmoment extreem kort. Bij het uitgeleide zijn alle deuren open. Door u zo, door onze kerkregelaars van dienst te zijn, kunnen wij u blijvend veilig en gastvrij ontvangen. We hoeven niet bang te zijn, wél voorzichtig!

Pastoor John van de Laar.

Synode gestart in Rome en via Den Bosch nu ook in onze Petrus parochie

Pastoor van de Laar en Ingrid van Meer, parochiaan en werkzaam in ons bisdom 's Hertogenbosch, nodigen belangstellenden uit deel te nemen aan het gesprek rondom de door de bisschop gekozen thema's van de synode: participatie, missie en gemeenschap.

Het zal plaatsvinden aansluitend aan de Heilige Mis op zondag 28 november tot ongeveer 13.00 uur.

Aanmelden is noodzakelijk en er is een maximum per bijeenkomst van 20 deelnemers.

Zo is het ook echt mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Bij grote belangstelling plannen we een extra moment. Aanmelden kan tot 25 november via info@parochiesintpetrus.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer.

We hopen van harte samen met u op weg te gaan, en zo samen bij te dragen aan toekomst van de katholieke kerk, van onze kerk.

Ten teken van onze verbondenheid met het bisdom en de wereldkerk heeft de bisschop een kaars overhandigd aan



elke parochie, deze kaars brandt bij het altaar in de Sint Petrus kerk in Uden, als ondersteuning voor ons gebed!

HELP: INTERKERKELIJK NOODFONDS UDEN

In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, door onvoorziene omstandigheden, op korte termijn financiële hulp nodig is.

Vaak is er dan wel een familielid of vriend die kan helpen. Toch kan het zijn dat ook zij de middelen niet hebben om u te helpen. Tegelijkertijd kan er op een gemeentelijke regeling of hulp via een welzijnsinstantie, niet worden gewacht.

Herkent u deze of een gelijksoortige situatie? Mogelijk dat **HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden** u wel direct kan helpen.



Afhankelijk van de grootte van het benodigde bedrag krijgt u meteen antwoord of wordt uw aanvraag binnen een paar dagen behandeld door de leden van HELP! Zij nemen een besluit, bepalen de hoogte van de bijdrage en of deze wordt uitgekeerd als een gift dan wel als een (gedeeltelijke) lening.

Contact : noodfondssuden@gmail.com , of bellen, (woensdags 9-12u) : 0413-263154

Kinderwoorddienst weer van start in de St. Petruskerk

Op 12 december zal er weer een kindwoorddienst worden aangeboden voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Tijdens de viering zullen de kinderen op hun niveau uitleg krijgen over het evangelie van die dag. Deze eerste bijeenkomst na de Corona-stop zal ook in teken staan van de Advent. Alle kinderen zijn heel welkom om aan te sluiten, aanvang 10.30 uur.



Enkele dagen geleden is Bernadette vanuit Lourdes met de bus aangekomen in Boekel waar ze afgelopen week haar plek heeft gekregen bij de Lourdesgrot. Dank aan de pelgrims voor het naar Boekel halen van Bernadette, dank aan de vrijwilligers voor de plaatsing, dank aan het seniorenkoor 'De Blijde Herfstklanken' voor de geldelijke bijdrage vanwege hun 50 jarig bestaan.

AAN DE ANDERE KANT STAAN

*Als zelfs jouw ogen niet meer zien
welke troost schuilt in kleine dingen
en door verdriet misschien
je tranen nauwelijks kunt bedwingen,
je hart kleiner maakt dan het aan kan
en aan de andere kant van het leven staat
waar ik je niet bereiken kan
omdat je een andere kant op gaat;
onbereikbaar en verstoken
van een toegestoken hand
blijven woorden onbesproken
want jij staat aan de overkant.*

*Als je hopeloos dreigt te stikken
dagen op de nachten lijken,
hoop ik in die ogenblikken
dat Iemand naar je om zal kijken.
Dat waar je bent nog niet te ver is;
je wanhoop niet onopgemerkt.
Dat in al die verlaten droefenis
een stille kracht vanbinnen werkt
en jou vanaf de overkant
sterkte, moed en liefde geeft.
Jou begeleidt naar een ander land
waar de liefde voor eeuwig leeft.*

Marianne du Maine