



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: [info@](mailto:info@parochiesintpetrus.nl)

parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

Parochiecentrum

geopend op

werkdagen van 9.00

uur tot 12.00 uur

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,

Zondag 10.30 u,

weekdagen 19.00 u,

eerste dinsdag van de

maand 9.30 u viering

voor zieken en ouderen

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

Woensdag 19.00 u

H. Jacobus de

Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

Derde zaterdag van

de maand 18.30 u

H. Kruisvinding

Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409

AB Odiliapeel

eerste zaterdag van

de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

derde zondag van

de maand 9.00 u

Inschrijven Eerste Heilige Communie en Vormsel voor komend seizoen

25 September aanstaande starten we weer met een nieuw seizoen Petrus 2.0. Binnen onze parochie bieden wij doorlopende catechese waarbinnen kinderen zich kunnen voorbereiden op de Eerste Heilige Communie en of Vormsel.

Er zijn al behoorlijk wat aanmeldingen binnen, ook zijn er dit jaar weer een mooi aantal kinderen die doorstromen naar een

volgende groep. Via annelies2@petrus2punt.nl kunt u een inschrijf- of doorstroomformulier aanvragen. Ook broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Ook voor hen bieden wij een gevarieerd aantrekkelijk catechese traject. Ouders die graag aansluiten bij de oudercatechese kunnen dit ook kenbaar maken via een berichtje naar genoemd emailadres.

Gezinnen zijn altijd welkom. We richten ons op gezinnen die aan willen sluiten bij onze maandelijkse gezinscatechese. Het liefst vanaf groep 1 van de basisschool, of zelfs nog eerder. Voor iedere leeftijdsgroep bieden wij catechese op eigen niveau. We vieren samen en maken ook tijd voor ontmoeting met elkaar. Vanaf komend seizoen zal de

voorbereiding op het sacrament van het Vormsel over 2 jaar verspreid gaan worden. Komend seizoen zal het nog mogelijk zijn om in groep 8 aan te sluiten en het zelfde jaar het Vormsel te ontvangen. Vanaf het volgende seizoen wordt de voorbereiding 2 jaar en kan het dus zijn dat je instroomt in groep 8 en het Vormsel ontvangt in de brugklas.

Dit om een duurzame relatie te maken met elkaar. Vrijdag 16 juli om 19 uur is het mogelijk om een online bijeenkomst bij te wonen specifiek over het nieuwe traject rondom het Vormsel. Om u hier voor aan te melden mailt u ook naar bovengenoemd email adres.

Voor vragen kunt u ook bellen met Ingrid v Meer 0612867084



Drie koorzangers van het parochieel Gemengd Koor Venhorst gehuldigd.

Na ruim een jaar van stille stemmen en geen gezang zijn op een bijeenkomst van het parochieel Gemengd Koor Venhorst, drie jubilarissen van het koor gecoreerd met de Gregoriusspeld en bijbehorende oorkonden.

- Theo Croymans, lid vanaf 1 juni 1995 werd de zilveren Gregoriusspeld voor het feit 25 jaar trouwe zanger te zijn bij het koor. Al deze tijd heeft hij als tenor zijn stem laten horen in de Venhorstse kerk en dat doet hij nog steeds met heel veel enthousiasme.

- Jan Kuppens, lid vanaf 14 januari 1981, kreeg de gouden Gregoriusspeld voor 40 jaar tenorzanger te zijn bij het Venhorstse koor. Vanaf november 1995 tevens bestuurslid en per 1996 voorzitter van het koor. Samen met Ida van Duijnhoven besturen zij momenteel het parochieel Gemengd Koor.

- Ida van Duijnhoven is het langst koorlid van deze drie. Zij is al lid vanaf 1970, dus al meer dan 50 jaar. Daarbij is Ida vanaf 1986 dirigente van het koor. Zij kreeg ook de gouden Gregoriusspeld aangereikt voor 50 jaren tomeloze inzet. Ondanks de sterke terugloop van het aantal leden (nu nog 8) wil zij in de toekomst leiding blijven geven aan het koor.

Hartelijk dank voor jullie grote inzet.

Parochianen Venhorst, het pastoraatteam en parochiebestuur

Een extra taak.

Onze bisschop heeft mij gevraagd om per 1 juli jl. een extra taak op me te nemen. Per die datum heeft Mgr. De Korte mij benoemd tot waarnemend pastoor van de Zalige Pater Eustachius parochie in Laarbeek. Dit omvat de dorpen: Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout. Deze streek is mij bekend vanwege mijn toenmalig deken-schap in het dekenaat Helmond. Ik ken ook verschillende bestuursleden.

Het betreft dus een bestuurlijke taak zoals ik die ook vervuld heb vanuit Uden in Oss en omgeving. Voorgangers ter plaatse doen het pastorale werk. Onze Sint Petrus parochie zal er dus niet echt iets van merken! Ik neem deze taak op me om het bisdom van dienst te zijn. Dus, zeker geen zorgen over deze extra taak.

Pastoor John van de Laar.

Na lange tijd van stilte

Misschien had je niet opgelet, maar na een lange tijd van zwijgen hoor je de klokken zondags weer. De klanken die ten hemel stijgen betekenen dit maal veel meer dan een uitnodiging tot gebed.

Na deze vreemde stille tijd klinkt er rond huizen en daken het vrolijk beieren, ons vertrouwd. Het geluid zal ieder raken of je gelukkig bent of rouwt het geeft eenvoudig zekerheid.

De stille bange tijd lijkt eindelijk voorbij doet ons beseffen dat de ankers in ons leven nog waardevoller zijn dan ooit tevoren. Iets wat we steeds weer door gaan geven: Je bent niet voor niets geboren Je doet er toe; je hoort er bij!

Marianne du Maine

Dankwoord van Pastor Inno Ponsioen

Ofschoon het de bedoeling was dat op 1ste Pinksterdag mijn 60 jarig priesterfeest samen met het 30 jarig priesterfeest van pastoor John v.d. Laar heel bescheiden en stilletjes gevierd zou worden vanwege "corona", mag ik zeggen dat ik echt met veel dank in mijn hart terug mag zien op een heel fijne dag. Er mochten weer wat meer mensen naar de Eucharistieviering komen en onverwacht mocht ik rond die dagen veel post ontvangen. Heel bijzonder!! Ik wil daar even "dank je wel" voor zeggen. Eind september, de 26ste, mogen we het met de parochie en mijn familie een beetje overdoen. Laten we daarom maar zeggen: tot dan! Maar voor nu, nogmaals heel veel dank.

Pastor Inno Ponsioen.

Vakantie: Tijd voor de ziel

Een missionaris in Congo vertelde ooit het volgende. Hij had een heel drukke week gehad met het bezoeken van allerlei kleine dorpjes in een uitgestrekt gebied. Elke dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, was hij bezig geweest met dopen, zieken bezoeken, bidden voor de doden. Hij was keikapot en op weg naar zijn missiepost om daar door te gaan met zijn werk. Opeens stopte zijn chauffeur. En met een wijsheid die het Congolese volk eigen is, zei hij: "Pater, we gaan nu even onder die boom wat rusten en slapen. We hebben zo snel gereden dat onze ziel de tijd moet krijgen om ons in te halen!"

Even bijtanken dus. Wij hebben onze horloges en Afrikanen hebben de tijd. Een wijze les in deze zomermaanden. Ook ik probeer af en toe rust te nemen. Even niets, rust. wan gaat de telefoon en doet er iemand een beroep op mij, op onze parochie. Op zo'n moment, als mensen hun nood uitschreeuwen, kán ik geen 'nee' zeggen. Dus gaan we erop af. Toch ervaar ik na zo'n pastorale bezigheid heel vaak een zekere voldoening. Oké, je bent er moe van, want echt luisteren en oprecht meeleven vraagt heel wat van een mens. Het is een ervaring die u ook heeft, misschien op een ander vlak, bijvoorbeeld als één van de kinderen, kleinkinderen of vrienden een beroep op u doet, terwijl u eigenlijk iets anders had gepland ter ontspanning. Wij hebben geen hart van steen, gelukkig maar. We zijn vaak maar wat graag bereid anderen te helpen en bij te staan, en we vinden daar voldoening in. Ook dát geeft nieuwe energie en kracht. Deze vakantiemaanden zijn er niet om te 'vluchten' uit je leven, van je werk of je gezin, maar om jezelf te hervinden, juist daarbinnen. Om je ziel de kans te geven jou weer in te halen. Als je daarna 'gestoord' wordt, leef je niet ongestoord verder maar heb je juist weer voldoende energie om stil te staan bij wat een ander bezighoudt. In die zin is de tijd die ik geef aan mezelf, ook zinvol voor een ander. Want elke herder die zorg draagt, komt vroeg of laat tot het besef dat hij zelf ook zorg nodig heeft. Ook herders behoren tot de kudde die geweid wordt door die éne Goede Herder: Jezus.

Pastoor John van de Laar.