



# Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliipeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

## Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

### Parochie Sint Petrus

[www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: [info@parochiesintpetrus.nl](mailto:info@parochiesintpetrus.nl)

[parochiesintpetrus.nl](mailto:parochiesintpetrus.nl)

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

### Parochiecentrum geopend op

werkdagen van 9.00

uur tot 12.00 uur

### Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:

Op werkdagen 19.00 uur

Zaterdag 18.30 uur,

reserveren

Zondag 10.30 uur,

reserveren

### Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 uur, reserveren

### H. Jacobus de

### Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur, reserveren

### H. Antonius

### Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

### H. Kruisvinding

### Odiliipeel

Oudedijk 43, 5409

AB Odiliipeel

### H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

## Een feitelijk geloof

Opstaan uit de dood, verrijzenis, is een begrip dat onbekend was bij de leerlingen van Jezus, totdat ze ermee geconfronteerd werden. Oké, Griekssprekenden waren vertrouwd met de idee dat de geest van een mens voortleeft na de dood. Sommige joden geloofden dat ook, maar 'met geest én lichaam opstaan uit het graf' is toch wel iets 'nieuws'. Er zijn auteurs en theologen die durven beweren dat de leerlingen in een soort psychose Jezus hebben gezien, nadat hun geest vertoebeld was door een teveel aan verdriet; een soort posttraumatisch stresssyndroom. Of dat ze zijn dood niet konden aanvaarden en hun wens dat Jezus weer zou leven, voor de werkelijkheid hielden. Een vorm van zelfbedrog.

Andere theologen beweren op hun beurt dat het geloof in de verrijzenis een gevolg zou zijn van een diep schuldbesef om het gepleegde verraad én

van het verlangen het weer goed te maken. Dus gingen ze aan de slag om Jezus te laten voortleven in hun goede werken. Maar niets van dit alles is terug te vinden in de H. Schrift. Integendeel, de leerlingen hebben de dood van Jezus aanvaard en zich erbij neergelegd. Ze waren niet opgewonden of verlamd door schuld. Ze waren niet actief met het uitdragen van de blijde boodschap. Ze 'wensten' hem niet tot leven. Neen, er staat geschreven hoe angstig ze waren toen ze Hem zagen. Ze meenden een spook te zien. En het is Jezus zelf die hen erop moet wijzen dat Hij het werkelijk is. De kruiswonden en de dood zijn echt, zo echt en waar als Hij op dat moment met hen eet. Kan het nog meer fysiek uitgedrukt worden? Alle Schriften hebben zich uitgesproken over dit lijden, sterven én verrijzen van de Messias. Dát wordt de leerlingen nu pas duidelijk! Uit zichzelf en op zichzelf was

het de leerlingen nooit of te nimmer gelukt de boodschap van Jezus wereldwijd te verspreiden. Er is toen werkelijk iets aan en met hen gebeurd. Ze moeten Jezus werkelijk 'gezien' hebben, oog in oog met Hem hebben gestaan. Verbeeldingskracht is immers niet sterk genoeg om te geloven dat iemand leeft en verrezen is! Ons verrijzenisgeloof is dus gebaseerd op keiharde feiten, op glasheldere getuigenissen, op mensen in wie geen bedrog is. Mensen die hun gezond verstand gebruikten en geen onnozele dweepers waren. Ons christelijk geloof is daarom ook zeer rationeel. 'Het klopt' en het is gefundeerd op waarheid. Daarvan getuigt alles! Het getuigenis van de eerste christenen blijft de eeuwen door klinken, als een stem uit een mond, helder en nuchter: Jezus was dood, en Jezus leeft! Dat is ons feitelijk paasgeloof.

*Pastoor John van de Laar*

## Vorbereiding op de eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel

Belangrijk voor de ouders van kinderen die zich komend seizoen willen voorbereiden op de eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel. Op dinsdag 15 juni en donderdag 17 juni zullen we, online, twee identieke informatieavonden verzorgen m.b.t. het nieuwe voorbereidingsjaar. Beide starten om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 21.00 uur. Deelnemen aan deze avond kan door uw emailadres, naam ouder en naam betreffende kind te mailen naar [annelies2@petrus2punt.nl](mailto:annelies2@petrus2punt.nl)

U ontvangt dan van ons een bevestiging, een link om deel te kunnen nemen via Microsoft Teams, en een inschrijfformulier. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 25 september 15.30 uur. Verdere informatie wordt u verstrekt tijdens de infoavond. We heten u van harte welkom! Namens team communie en vormselwerkgroep Petrus 2.0,

*Pastoor John en Ingrid v Meer*  
Info: 0612867084

## 2021 door Paus Franciscus uitgeroepen tot St. Jozef jaar

Gebod tot de Heilige Jozef, Wees onze voorspreker bij uw Zoon en zijn Moeder, dat de zieken geholpen worden, de stervenden ondersteund, de lijdende gedragen, de armen geholpen, de gezinnen gezegend, de werkenden bemoedigd, wie het moeilijk heeft verlicht, de jeugd behoed, de Kerk geleid, de paus beschermd, bisschoppen en priesters geïnspireerd, dat allen die verloren lopen het evangelie ontdekken, dat wij allen groeien in geloof, hoop en liefde en dat onze doden met Christus mogen verrijzen. En de wereld verlost wordt van ziekte, honger, oorlog en geweld.

Wij bidden op uw voorspraak, heilige Jozef, voor allen die naar uw voorbeeld trouw hun werk vervullen, hun gezin beschermen, hun familie en vrienden dragen en in grote bescheidenheid hun medemens nabij zijn, in trouwe



liefde en met grote zorg. Wij bidden voor de mensen die naar uw voorbeeld geduldig zijn, die - wat het leven ook met zich meebrengt - geen paniek zaaien en het leven niet krampachtig naar hun hand zetten, maar in grote verantwoordelijkheid creatief ijveren voor het goede, beantwoordend aan de boodschap van het evangelie.

## Lente

Als ik in de lente buiten loop, de naakte takken weer zie aangekleed, beloven de groene tinten hoop en slaakt mijn hart een vreugdekreet.

Ineens zijn er overal bloemen. Hun kleuren werken aanstekelijk; ijverig hoor ik insecten zoemen, mijn gezicht wordt zacht en vriendelijk.

Alles staat in volle bloei. De lente toont haar kracht. In die roes van explosieve groei ervaar ik een Oppermacht.

Energiek kijk ik de wereld in; het komt heus wel goed: Het leven kent steeds een begin: verlies nooit de moed!

Marianne du Maine

## Terugblik Goede Week en Pasen 2021

Ondanks alle coronabeperkingen zijn de vieringen waardig en goed verlopen. Er was veel inzet. De (digitale) vieringen van Petrus 2.0 voor alle gezinnen, de vieringen in de kerken.

Het vroeg veel aanpassingsvermogen vanwege alle beperkingen voor ieders welzijn en gezondheid. Ik denk aan de vieringen in de Petrus kerk die ik allen voor mocht gaan. Weldadig, in verhouding tot vorig jaar, toen er geen kerkgangers mochten zijn!

Het was dus al een vooruitgang om nu samen te vieren, veelal ook verbonden via de kerkomroep en Landerd tv. Veel dank aan allen die hebben meegewerkt, hoe en waar dan ook.

Bijzonder dank aan de medewerkers van het

parochiecentrum die de verantwoorde organisatie op zich namen om alles veilig en goed in te delen. Een hele klus. De telefoon stond dan ook zelden stil.

We hopen samen op betere tijden, vooralsnog is de situatie zoals die in de routekaart van de kerken wordt genoemd als, zeer ernstig, dus de beperkingen blijven van kracht.

Aanmelden blijft dus noodzakelijk. Laten we samen de moed erin blijven houden, er is licht aan het einde van de tunnel.

Vaccinatie is de enige uitweg, een echte daad van naastenliefde. En natuurlijk ons blijven houden aan de bekende coronamaatregelen.

Nogmaals alle dank, houd moed en heb lief!

*Pastoor John van de Laar*

## Eerste zondag van Mei (2 mei 2021) Bedevaart naar Sint Cornelius in Zeeland

Op zondag 2 mei 2021 vieren we in de kerk van Zeeland, Sint Cornelius, met een bedevaartsmis om 7.00 u en om 9.00 u.

Aanmelden is hiervoor, vanwege de Coronatijd, noodzakelijk.

Telefoon: 0486452128 (Tonnie van Boekel)

U bent van harte welkom! Een kinderzegen zal worden uitgesproken aansluitend aan de H. missen van 7.00u en 9.00u. De kerk zal open zijn van 6.30u tot 11.00u. Informatie over de Heilige Cornelius.

Cornelius werd aan het begin van de derde eeuw geboren. In 251 werd hij, nadat de pauselijke zetel 15 maanden vacant was geweest, tot bisschop van de Kerk van Rome gewijd. Dit bleef hij tot 253. In dit korte tijdsbestek heeft hij vooral te kampen gehad met de leer van Novatianus, een dwaalleraar die zich opwierp als tegenpaus. Het eigenlijke conflict ging over het weer opnemen van de mensen die tijdens de vervolging van het geloof waren afgevallen. De Novitiani ontkenden de macht van de Kerk om zware zonden te vergeven.

Deze dwaling hield twee eeuwen stand. Volgens de H. Cornelius konden deze 'gevallenen' (lapsis) - zij hadden tijdens de vervolging onder keizer Decius aan afgoden offers gebracht - weer door handoplegging en boete in de Kerk worden opgenomen. Cyprianus heeft Cornelius geholpen het gezag te handhaven. Paus Cornelius werd door keizer Gallus verbannen naar het huidige Civitavecchia. Hier werd hij op 14 september 253 door onthoofding om het leven gebracht. De heilige Cornelius ligt begraven in de catacomben van Callistus.

Cornelius is patroon van boeren en tegen krampen, oorkwalen, zenuwziekten en epilepsie.

U bent van harte welkom!

Telefoon: 0486452128 (Tonnie van Boekel)