



# Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

## Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

### Parochie Sint Petrus

[www.parochoesintpetrus.nl](http://www.parochoesintpetrus.nl)

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: [info@](mailto:info@parochiesintpetrus.nl)

[parochiesintpetrus.nl](http://parochiesintpetrus.nl)

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

### Parochiecentrum

geopend op

werkdagen van 9.00

uur tot 12.00 uur

### Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:

Op werkdagen 19.00 uur

Op zaterdag 18.30 uur

met toegangskaarten

Op zondag 10.30 uur

met toegangskaarten

Eerste dinsdag van de

maand 9.30 uur.

### Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen:

Op zondag 10.30 uur

met toegangskaarten

### H. Jacobus de

### Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411

EA Zeeland

Vieringen:

Op zondag 9.00 uur met

toegangskaarten

### H. Antonius

### Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

### H. Kruisvinding

### Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409

AB Odiliapeel

### H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

## Wel goed maar niet gek!

Ik ben wel goed maar niet gek. Hoe dikwijls horen we dat niet zeggen of denken we zelf: 'Er zijn grenzen aan mijn goedheid, van mij gaan ze niet profiteren!' Goed-zijn willen we allemaal wel. Zeker voor de mensen die ook goed zijn voor ons; voor hen die wij goed kennen of die wij graag zien. Maar goed-zijn wordt lastig bij iemand die je niet zo goed kent of misschien helemaal niet mag; bij iemand die jou al vaker heeft beledigd of gekwetst. Je wilt best over je hart strijken, maar er zijn grenzen. Je bent wel goed maar niet gek.

Zo moet Petrus in de Bijbel ook gedacht hebben. Hij vond dat zevenmaal vergeven al een heel compromis was tussen goed en gek zijn. Maar Jezus zegt: niet zevenmaal, maar zeventig maal zeven maal. En dan raakt Petrus de tel kwijt.

Dat is oneindig veel. Dat is nu juist de bedoeling van Jezus, dat je de tel kwijtraakt want vergeven is geen kwestie van rekenen of berekening. Jezus neemt Petrus zijn meetlat of telraam af en vertelt over Gods maatstaf, die grenzeloos is, eindeloos. Als God zo barmhartig is en ons zo vergeeft en aanvaardt met al onze hebbeligheden en gebreken, waarom dan zo kleinzielig zijn tegenover elkaar?

'Ik ben wel goed maar niet gek!' lijkt zo redelijk en niemand hoeft over zich heen te laten lopen. Maar assertiviteit moeten we niet verwarren met wrok of genadeloosheid. Het is ongezond, zo leert de Bijbel ons, te blijven rondlopen met wrok en gramschap. Waar mensen elkaar niet vergeven, gaan beide partijen gebukt onder de uitstaande schuld. Niemand wordt beter van ge-

nadeloosheid of wrok, je raakt er wel door verbitterd.

Iemand vergeven en vergeving durven vragen, het werkt bevrijdend. Wie rondloopt met een schuldgevoel of met wraakgevoelens sleurt een hele last mee. Het is niet makkelijk de eerste stap te zetten, maar het loont zeker de moeite. Wie zich bewust is van zijn eigen gebreken, kleinheid en zondigheid; wie beseft dat hij niet volmaakt is maar tegelijkertijd gelooft dat God ons liefheeft en nooit zal afschrijven, die zal het falen van anderen niet blijvend aanrekenen. En zo'n mens telt eerst tot tien voor hij kwaad wordt, en telt verder dan zeven voor hij ophoudt met vergeven. Zo iemand is goed, misschien een beetje gek maar vooral christelijk.

*Pastoor John van de Laar*

## Weer aan de slag

Het is inmiddels een traditie dat tijdens het cultureel weekend 'Boecult' op zondagmorgen een openluchtmiss wordt gehouden op het Sint Agathaplein. Lang voordat het coronavirus zijn intrede in ons land deed had onze bisschop Mgr. Gerard de Korte al toegezegd dat hij dit jaar zou voorgegaan in deze openluchtmiss. Helaas gooide corona roet in het eten. Alle festiviteiten betreffende 'Boecult' werden afgelast, zo ook de openluchtmiss. Dit nam niet weg dat de bisschop toch naar Boekel kwam om op zondag 30 augustus voor te gaan in de eucharistieviering in de Sint Agathakerk.

Deze zondagviering, waar ik de bisschop mocht assisteren, was voor mij het einde van twee maanden sabbatical, ofwel even een periode van 'op de plaats rust'. De eerste twee weken van deze periode ben ik samen met mijn echtgenote Yvonne begonnen met

vakantie te vieren in de Belgische Ardennen. We hebben daar heerlijk kunnen uitrusten in ons boerderijtje boven op een berg, zonder te worden gestoord door telefoon, app, mail of allerlei corona-perikelen. Lekker wandelen in de uitgestrekte bossen om zelden iemand tegen te komen. Klimmen en dalen door de prachtige natuur. De rest van die twee maanden heeft het sabbatical thuis in Boekel plaatsgevonden. Op z'n tijd er een dagje op uit, bootreisje, familie- en vriendenbezoek en zoal meer. De eerste drie weken van augustus waren echter te warm om iets te ondernemen. 's Morgens was het nog wel om uit te houden, maar 's middags stegen de temperaturen toch wel wat te hoog. Gelukkig konden wij ons verkoelen in ons 'zwembad'.

Zo'n sabbatical is ook bedoeld om even afstand te nemen van allerlei dagelijkse be-

slommingen, binnen de privésfeer, maar ook allerlei andere zaken even opzij zetten zoals bijvoorbeeld het parochiewerk. Sabbatical is een tijd om volledig tot jezelf te komen, uit te rusten, genieten van die rust, maar ook om dingen te overdenken waar je anders niet aan toe komt.

In deze rusttijd had ik dan ook de tijd om na te denken over hoe ik mijn dienstbaarheid als gepensioneerd diaken voor de parochie in ga invullen. Ik moet zeggen dat ik daar nog niet helemaal uit ben gekomen. Daarom heb ik samen met pastoor John van de Laar, het parochiebestuur en mijn echtgenote Yvonne besloten om gaandeweg vorm te geven aan een goede balans in de verdeling tussen tijd voor mijzelf, mijn echtgenote, gezin en tijd voor diaconale werkzaamheden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat helemaal goed zal komen. *Diaken Henk van Thiel.*

## Communie- en vormselviering gaan door maar besloten...

Gelukkig stellen de huidige regels van het RIVM en het bisdom ons in staat om doorgang te verlenen aan de vieringen rondom de eerste heilige communie en het heilig Vormsel.

Onze communicantjes en vormelingen komen op 30 augustus weer bij elkaar en in het weekend van 19 en 20 september zullen zij hun sacra-

ment mogen gaan ontvangen. Daar we aan een maximum aantal bezoekers vast zitten hebben we, helaas, moeten besluiten dat we deze vieringen enkel openstellen voor genodigden.

Wel nodigen wij u van harte uit om via kerkenomroep met ons mee te vieren. Zaterdag 16.30 uur zal het vormsel worden toegediend en op zondag zullen in een tweetal

vieringen onze communicanten hun eerste communie ontvangen en wel om 12 uur en om 14 uur. Op zaterdag 26 september starten we weer het nieuwe seizoen en heten we alle kinderen, samen met hun broertjes en of zusjes weer welkom, die zich het komend jaar mogen gaan voorbereiden op de eerste heilige communie en het heilig Vormsel.



## Kevelaer 2020

Helaas konden we dit jaar onze bedevaart naar Kevelaer, die traditiegetrouw plaatsvindt in augustus, niet door laten gaan vanwege het coronavirus. Een aantal pelgrims hebben nog gevraagd of het mogelijk was om op eigen initiatief een bezoek te brengen naar de Troosteres der Bedroefden en dat is inderdaad mogelijk. Natuurlijk met de nodige Covid-19 maatregelen in de Basiliek.

Een kleine delegatie van het bestuur van de Broederschapen Ravenstein, Landerd, Oss, Veghel, Uden -allen met omgeving- is op 29 augustus jl. naar Kevelaer getrokken om Maria een bezoek te brengen.

We hebben een Pelgrimskaars laten maken met de namen van alle Broederschapen erop. Tijdens de eucharistieviering assisteerden Henk van Thiel, diaken in de Petrusparochie in Uden en Peter Stoltz als acoliet en lector. Det van de Crommert droeg tijdens de intocht de pelgrimskaars. Een warm welkom als opening van de Eucharistieviering, voor ons als bestuursleden van de Broederschapen, door Pater Benny. Fijn dat we toch naar Kevelaer zijn gekomen maar helaas zonder pelgrims. Daarna werd de kaars gezegend, ontstoken door Henk en bij Maria neergezet.

Tijdens de voorbeden hebben we gebeden voor:

- Al onze pelgrims die ziek zijn, of door het Coronavirus getroffen zijn of zijn geweest.
- Voor al onze pelgrims die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
- Voor allen die een familielid, vriend of kennis hebben verloren, dat zij de kracht hebben door te gaan met hun leven.
- Voor al onze pelgrims die dit jaar geen bezoek aan de Troosteres der bedroefden kunnen brengen.

We hopen dat we volgend jaar weer met zijn allen kunnen gaan. Het was ook wel vreemd zonder Pelgrims. In het voorjaar van 2021 pakken we als bestuur de draad weer op en hopen u dan te kunnen mededelen dat we naar Kevelaer kunnen gaan.

## Communie en vormselwerkgroep, Petrus 2.0 gaat weer starten met het nieuwe seizoen!

Zaterdag 26 september zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden voor alle kinderen die zich gaan voorbereiden op het sacrament van het vormsel en/of de communie. Zit je in groep 4 of groep 8

en wil je nog aansluiten? Dat kan. Neem dan zo snel mogelijk contact op met Ingrid van Meer 0612867084. Ook broertjes, zusjes en ouders zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de catechese.

## Rozenkrans in Zeeland

Eerste vrijdag van de maand, 2 oktober zal er in de kerk van Zeeland de Rozenkrans worden gebeden om 18.40 uur en een viering worden gehouden om 19.00 uur.

## Toegangskaartjes

De toegangskaartjes voor de kerken in Uden en Zeeland blijven vooralsnog onbepaald geldig. In Boekel gaat dit via aanmelding vooraf of in de kerk.