



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Openingstijden:

Ma. t/m vr. 09:00 – 14:30

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: info@parochiesintpetrus.nl

parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:

zaterdag: 18.30

zondag: 10.30

maandag t/m vrijdag: 19.00

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

H. Jacobus de

Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411

EA Zeeland

H. Antonius

Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

H. Kruisvinding

Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409

AB Odiliapeel

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

Een hele stille Pasen met toch een gelovig feit!

Er zijn twee bijzondere nachten in het liturgisch jaar: de kerstnacht en de paasnacht. Beide nachten vieren het leven van Jezus. In de kerstnacht het begin van zijn aardse leven, in de paasnacht het begin van zijn leven als de Verrezen Heer. Maar de paasnacht is toch de meest bijzondere van de twee, ofschoon dit jaar, vanwege de corona maatregelen, héél bescheiden te vieren! Stelt u zich eens voor dat Jezus na zijn kruisdood en graflegging niet verrezen was. We zouden niet meer over Hem spreken en dus ook Zijn geboorte niet meer vieren. Neen, de verrijzenis is cruciaal voor ons geloof. Een christen die twijfelt of niet gelooft in de verrijzenis, kan zichzelf de vraag stellen of hij zich nog wel christen moet blijven noemen. De verrijzenis uit de dood is hét feit waarop ons geloof is gebaseerd. En juist dát vieren wij met Pasen. Zoals in een duistere kleine kapel het

vlammetje van de paaskaars licht brengt, zo is de Verrezen Heer Jezus het licht in onze wereld. Geen licht als van zon of maan, geen licht van de lampen in onze huizen, maar een licht dat schijnt in ons hart en gemoed. Pasen is een feest van geloof, dit jaar in bijzondere onzekere en zware tijden. De Heer is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan! wordt er tóch gezongen. Waarlijk, het is zo, het is echt waar! Jezus leeft en Hij is bij ons over de grens van tijd en eeuwigheid heen!

Soms wordt verrijzen in verband gebracht met de lente, met het nieuwe groen en een kuiken dat uit het ei komt. Natuurlijk is een beeld slechts een beeld. Maar de vergelijking loopt mank want wij weten en beseffen immers dat de lente een fase is van voorbijgaande aard: er komt weer een winter. En we weten ook dat al wat leeft, ooit sterft. Het verrijzen, het opstaan uit

de dood is niet zomaar weer tot leven komen. Op zich zou dat al spectaculair genoeg zijn natuurlijk, maar het is veel meer dan dat. Wanneer Jezus verrijst uit de dood, heeft Hij de dood overwonnen. De dood heeft geen vat meer op Hem! Het leven dat Jezus leidt als de verrezen Heer, is niet aan plaats en duur gebonden; het is van eeuwigheid. Wellicht gaat dat ons verstand te boven. Het is echter goed dat we dit niet helemaal kunnen bevatten. Er is ook nog zo iets als geloven. En ons geloven vindt zijn oorsprong in het feit dat Jezus werkelijk verrezen is. Dat geloof ik!

Ik wens U en allen die U dierbaar zijn, mede namens alle trouwe medewerkers en medewerkers, ondanks deze zware en voor velen eenzame tijden, van harte een Zalig Paasfeest en véél sterkte in uw persoonlijke levenssituatie. Pastoor John van de Laar.

Vieringen van 8 april t/m 31 mei (Pinksteren)

08-04: 19.00 uur: eucharistieviering via Kerkomroep;

09-04, Witte Donderdag, 19.00 uur: eucharistieviering via Kerkomroep;

09-04, aansluitend aan eucharistieviering, stille aanbidding tot 21.00 uur;

10-04, Goede Vrijdag, 15.00 uur : Kruisweg; via Kerkomroep;

10-04, Goede Vrijdag, 19.00: Goede Vrijdagviering, via Kerkomroep;

11-04, Paaszaterdag, 19.00 uur: Paaswake, via Kerkomroep;

12-04, Eerste Paasdag, 10.30: eucharistieviering, via Kerkomroep;

13-04, Tweede Paasdag, 10.30 uur: eucharistieviering, via Kerkomroep.

Overige vieringen tot en met Pinksteren, elke werkdag 19.00 uur, zondags 10.30 uur.

1. De eucharistievieringen vinden plaats in beslotenheid, zonder publiek, in Uden, in de St. Petruskerk.

2. De aldus gehouden vieringen zullen live worden uitgezonden via de Kerkomroep zodat we toch nog in enige mate samen met elkaar verbonden kunt zijn.

3. De kerkgebouwen in Uden, Zeeland, Boekel en Volkel blijven zoals gebruikelijk geopend voor stil gebed en het branden van een kaars.

Ook kunt u natuurlijk thuis op zondag de Eucharistie op televisie volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Hoe vieringen te volgen via Kerkomroep

Alle vieringen die in Uden momenteel plaatsvinden in besloten kring, kunt u volgen op een smart telefoon, smart televisie, tablet of computer. Voor telefoon of tablet download u de app: **KERKOMROEP** Voor smart televisie of computer gaat u naar de site: www.kerkomroep.nl Op deze app of site tikt u bij "Mijn Kerken" Uden in en u krijgt een lijstje met de vieringen. Bij de bovenste regel kunt u zien of het een live viering

betreft, of een opgenomen uitzending. Daar er nu veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een viering thuis via internet te volgen, wordt het systeem soms overbelast. Dat betekent dat u de viering weliswaar niet live kunt volgen, doch wel op een later tijdstip, na de viering, terug kunt kijken. Voor hulp of technische info kunt u contact opnemen met Mari Verkuijlen, 0642101690

Paasklokken

Op Paaszondag 12 april zullen de kerkklokken van de Petruskerk om 12.00 uur gaan luiden, als teken van hoop en vertrouwen.

Parochiecentrum gesloten

In aansluiting op eerdere maatregelen rond de corona-crisis zal het Parochiecentrum (PC) tot nader order in zijn geheel gesloten zijn. Concreet betekent dit dat alle medewerkers/medewerksters van het Parochiecentrum vanaf huis zullen werken.

Teneinde toch de noodzakelijke bereikbaarheid te garanderen geldt onderstaande regeling:

1. De aan info@parochiesintpetrus.nl gerichte e-mail wordt vanaf huis door een van de medewerkers gelezen en indien noodzakelijk beantwoord of doorgestuurd;
2. De telefoon 0413 – 263 154 is doorgeschakeld naar de telefoon van pastoor Van de Laar; spoedeisende meldingen en aanvragen m.b.t. uitvaarten, ziekenzalvingen e.d. worden hiervan daan in behandeling genomen en gecoördineerd;
3. Voor de binnenkomende post zal worden gezorgd.

H. Communie en H. Vormsel verschoven naar september 2020

Ook de communie- en vormselvoorbereiding worden verzet. 30 Augustus zullen de gezinnen die zich nu voorbereiden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst en zullen via de nieuwsbrief worden geïnformeerd. Het nieuwe seizoen zal starten op zaterdag 26 september. Inschrijfvonden nieuwe seizoen zijn verplaatst naar 1 en 3 september. Beide avonden bevatten dezelfde informatie en duren van 19.30 uur tot 20.30 uur. Locatie Parochiecentrum aan de Kerkstraat 25 te Uden. Voor alle vragen over de sacramenten voorbereiding kunt u contact opnemen met: Ingrid v Meer 0612867084

Gedachte bij de komende tijd.



Van Palmpasen, door de Goede Week, naar Pasen én Pinksteren.

Wat is het stil...dat wil zeggen in onze voorbereiding naar de Goede Week toe.

Wat is het ongekend druk, het aantal kerkelijke uitvaarten in kleine kring, de laatste tijd.

Wat is het triest, gedeelde smart is momenteel geen halve smart. Het afscheid is dan ook heel klein, sober, maar uiteraard met alle res-

pect en waardigheid.

Het wordt een andere manier van "vieren" de komende tijd. Vanuit de dag-kapel wordt alles uitgezonden, maar gezien de overgrote belangstelling, kan live meekijken niet altijd. Wel kunnen mensen de vieringen later terugzien.

Via de mail en telefoon heb ik gelukkig nog wel veel contact met mensen.

We willen immers zo graag samen kerk zijn, vieren, bidden én zingen!

Het doet mij en velen van u verdriet....

Maar, het leven gaat zoals het gaat...

En na iedere Goede Vrijdag ervaring, al duurt die nu lang, wordt het toch Pasen!

Wellicht kan ook de Passion

op tv wat houvast bieden.

Het thema: Geef mij je angst, dan geef ik je er hoop voor terug spreekt mij erg aan.

Ik vertrouw erop dat het goed komt, al zal de wereld voor goed veranderd zijn.

Van harte wens ik u goede moed! Wees niet bang, God is bij ons. Dat gaan we, ook al is het sober en eenvoudig, in verbondenheid met elkaar vieren.

Heel voorzichtig wil ik u dan toch van harte een Gezegende Goede Week toewensen en een Zalig Pasen in de hoop en het vertrouwen dat het eens goed komt.

Veel groeten, mede namens trouwe diaken Henk van Thiel,

Pastoor John van de Laar.

Vastenactie

Als parochie hebben wij in 2020, binnen de Vastenactie organisatie, een eigen doel n.l.: "Afvolverzamelaarsters in Brazilië" daar een dochter van een onzer parochianen al jaren in Brazilië werkt en we haar willen steunen. Onze actie, o.a. een vastenmaaltijd is niet doorgegaan vanwege de Corona. Dit gaat beslist later dit jaar nog plaatsvinden. Deze actie moet natuurlijk doorgang vinden, daarom kunt u toch geld overmaken, op: Vastenactie, rekening nummer: NL21 INGB 000005850. Als je dit onder vermelding van nr. 401391 Parochie Sint Petrus doet, dan komt het bij ons actiedoel terecht. Hartelijk bedankt!

Gebed.

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die

werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.