



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 – 14:30
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN): NL25RABO0174948999

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
zaterdag: 18.30
zondag: 10.30
maandag t/m vrijdag: 19.00
eerste dinsdag van de maand: 09.30

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen:
Zondag: 10:30
Woensdag: 19:00
(Sint Petruskapel)

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen:
zondag 09.00
vrijdag 19.00

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 2A, 5408 BC Volkel

Vieringen:
Elke zaterdag: 18:30

H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel

Vieringen:
Iedere zaterdag: 18:30

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst

Vieringen:
Iedere zondag: 09:00

Nieuwe benoeming voor diaken Pieter Raaijmakers

In het kader van het nieuwe benoemingenbeleid voor priesters én diakens heeft diaken Pieter Raaijmakers per 1 september 2019 door de bisschop Mgr. De Korte de benoeming gekregen als diaken in de Willibrordus parochie te Oss. Dit na véle jaren trouwe dienst in Uden en omgeving waar we als collega's en parochiebestuur diaken Pieter héél dankbaar voor zijn. Uiteraard willen we op een gepaste wijze afscheid nemen.

In overleg met Pieter en volgens zijn eigen wens zal er in het parochiecentrum op zaterdag 5 oktober van 14.00 u tot 16.00 u een samenzijn worden georganiseerd waar we afscheid kunnen nemen en hem alle goeds wensen. In het kader van de bezuinigingen in de parochie komt er géén betaalde kracht voor terug. We zien om in dankbaarheid en kijken met vertrouwen naar de toekomst.

Het parochiebestuur.



Communie en vormselwerkgroep Petrus 2.0 weer gestart

Vorige week zijn de tieners en vormelingen als eerste van alle groepen van Petrus 2.0 weer van start gegaan. Een avond welke in het teken van kennismaken stond.

Na de heilige mis, zijn we actief geweest met levend wieben ik en een heus graffiti workshop.

Een heel enthousiaste groep! Zondag 8 september zijn we weer met alle groepen ge-

start. De communicanten hebben zich tijdens de viering voorgesteld aan de parochianen. Mocht je nog aan willen sluiten, dan kan dat tot uiterlijk 27 september.

Op 28 september is de 2e bijeenkomst en sluit de inschrijving.

Heb je vragen of wil je nog aansluiten neem dan contact op met Ingrid v Meer; 0612867084. Je bent van harte welkom!

Religieus getinte gedichten

Donderdag 12 september houdt Marianne du Maine een presentatie van haar debuut; de gedichtenbundel 'De weg ontstaat door hem te lopen'.

Van Marianne verschijnen regelmatig gedichten in het parochiekatern van het Udens Weekblad. Deze gedichten heeft zij samen met eerder werk gebundeld en met toepasselijke (eigen gemaakte) foto's geïllustreerd. De toegang voor deze presentatie, die gehouden

wordt in de parochiezaal tegenover de kerk, is gratis. Om 20.00 u. begint de presentatie, daarna is er gelegenheid om deze bundel aan te schaffen en, indien gewenst, door haar te laten signeren.

Indien u die avond verhinderd bent, wordt zondag 15 september na de hoogmis van 10.30 u. eveneens de presentatie gehouden tijdens het inloop koffie uurje in de parochiezaal.

Pater Kessels komt wederom assisteren

Pater Louis Kessels, Mill Hill Missionaris, komt wederom naar Uden om te assisteren in de Petrus Parochie. Na maanden verbleven te hebben in Maleisië is hij

voor een periode terug in Nederland.

Van 2 september t/m 13 oktober mogen we op pater Louis rekenen.

Ga open!

De wonderverhalen zijn heel belangrijk in de Bijbel. Ze horen bij de kern van de Blijde Boodschap, namelijk dat de Messias is gekomen in de persoon van Jezus. Wij van onze kant raken door die verhalen altijd weer in verlegenheid. Laat het dan nog allemaal zo gebeurd zijn, het staat toch ver van ons af. Jezus kon wonderen doen, wij kunnen dat niet. Zo eenvoudig is dat. De kans is dan ook groot dat de wonderverhalen voor ons concrete geloofsleven eigenlijk niet veel betekenen. Dat is toch jammer. Het hangt er maar helemaal vanaf hoe we die verhalen benaderen. Als het blijft bij onoplosbare raadsels, dan hebben we er inderdaad niets aan. Het heeft weinig zin toch een mogelijke verklaring voor het onmogelijke te gaan zoeken. Wat er dan mee aan te vangen? Laat ons eerst nog eens

zien wat er gebeurt in het evangelie. Wanneer Jezus bij die doofstomme komt, pakt Hij hem op een bijna aanstootgevende manier vast. Hij steekt zijn vinger in die man zijn oren en raakt zijn tong met speeksel aan. Eerlijk gezegd, ik zou er zelf heel ongemakkelijk van worden als iemand zijn vinger in mijn oren stak! Dat is meer dan een preek vol goede raad of een gebaar van medeleven. Dat is echt fysiek contact. Jezus dringt letterlijk binnen in het bestaan van die man. Dat binnendringen is nodig. Iemand die niet kan horen, die kan er ook niet bij horen. Die heeft dus niet alleen een medisch maar vooral een sociaal probleem. Die hoort er niet meer bij, omdat er geen contact meer is met anderen. Meer nog, misschien was die man helemaal niet fysiek doof, maar

psychisch. En wilde hij niet meer horen of luisteren naar wat anderen bezighoudt. Misschien was hij het moe, het gezeur en geklaag van anderen aan te horen? Wellicht daarom hield hij zijn oren dicht? Met als gevolg dat hij onverschillig werd voor wat er om hem heen en in mensen omging. Hoe arm kan je zijn als mens? En juist op zulke momenten moet er iemand kunnen zeggen: Ga open! Open je ogen, oren en mond, open je handen, maar vooral open je hart voor anderen! Laat het water stromen door de woestijnen van je bestaan, opdat er weer leven opbloeit op onverwachte en wonderlijke plaatsen! Durf je te laten aanraken, te laten raken door de Ander, en dan kun je geloven in het wonder dat aan jou gebeurt.

Pastoor John van de Laar.

Speciaal herdenkingsconcert in de Petruskerk

Op dinsdag 17 september wordt een speciaal herdenkingsconcert ter herinnering van 75 jaar Operatie Market Garden uitgevoerd door een internationaal gelegenheidskoor, samengesteld uit 32 zangers en zangeressen uit betrokken landen, o.a. Amerika, Engeland, Duitsland en Nederland. Het klassieke repertoire dat tijdens deze avond ten gehore wordt gebracht is eveneens afkomstig van diverse componisten, verspreid over

landen die betrokken waren bij WO2. Van de prachtige muziek is één werk speciaal voor deze bijzondere gelegenheid gecomponeerd. Dinsdag 17 september, aanvang: 20.00 uur, einde rond 21.00 uur, Sint Petruskerk te Uden. Voor het concert in de Sint Petruskerk kunt U via het parochiecentrum te Uden kaartjes kopen met reductie. Bij het parochiecentrum zijn de kaartjes voor € 2,50 te verkrijgen. Wees welkom!

Rozenkrans

Ook dit jaar willen, in deze oktobermaand gezamenlijk de Rozenkrans bidden. En wel op maandag, woensdag en vrijdag bij het Mariabeeld achter in de St Petruskerk telkens om 12.00 uur. Ook andere gelegenheden zijn aanbevolen: Zeeland iedere vrijdagavond om 18.30 u. Odiliapeel iedere woensdag, Zusters Birgittinessen dagelijks om 7.00 uur en om 15.30 uur. Of gewoon thuis met Radio Maria mee te bidden.

Uitvaart op maat

In onze Petrus parochie geldt in de huidige tijd dat we graag samen met de familie vorm geven aan een afscheid. De wensen van de mensen staan voorop, de boodschap van de verrijzenis blijft centraal! Samen kunnen we vorm geven in het vieren rond woord én sacrament of in een eigentijdse herdenkingsdienst met beeld én CD muziek. Kortom: er is méér mogelijk dan U misschien denkt; wees welkom in alle omstandigheden van het leven.

Vorming van een pastoraatsgroep

Ik ben op zoek naar toegewijde medechristenen die samen met mij een pastoraatsgroep zouden willen vormen. Wellicht klinkt dit sommigen onder u bekend in de oren vanuit een voormalige parochie in Uden. Ik beoog bij de pastoraatsgroep een praktische instelling. Denkend aan ziekencommunie brengen, assisteren bij uitvaarten,

voorgaan in woord en communievieringen wanneer de noodzaak zich aandient. Mocht u zich aangesproken voelen, neem dan gerust contact op met mij. We treffen elkaar dan een keer in de pastorie aan de koffie/thee. Veel groeten vanuit de pastorie van Uden. Pastoor John van de Laar. j.vandelaar@parochiesintpetrus.nl

Gaat U mee naar het leven van Pater Damiaan, de grootste Belg allertijden?

Pater Damiaan de Veuster is heilig verklaard in 2009. Hij gaf zijn leven voor de Lepralijders. Werd één met hen door zijn inzet en daadwerkelijke zorgen voor hen die leden. Uiteindelijk stierf hijzelf op jonge leeftijd aan dezelfde ziekte. Het leven van pater Damiaan is heel treffend in beeld gebracht in zijn geboortehuis in Tremelo. De paters, ook wel "Dami-

anen" genoemd hebben een gastvrij huis in Leuven waar ook het graf van pater Damiaan zich bevindt. We willen als pastoraal team en parochiebestuur U graag in de gelegenheid stellen om met ons mee te gaan, naar het leven van Pater Damiaan. De busreis is gepland, samen met de Damiaan parochie in Helmond op donderdag 17 oktober 2019. Vertrek

vanaf de Petrus kerk in Uden 7.30 u ; aankomst in Uden rond 20.45 uur. De onkosten voor deze dagreis, inclusief koffie/thee, entree museum in Tremelo, lunch met drankje en fruit, drie gangen diner in Soerendonk, bedragen € 45,00. U kunt zich voor deze reis aanmelden en de onkosten voldoen, in het parochiecentrum te Uden tot uiterlijk 1 oktober 2019.