



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 – 14:30
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN): NL25RABO0174948999

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
zaterdag: 18.30
zondag: 10.30
maandag t/m vrijdag: 19.00
eerste dinsdag van de maand: 09.30

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen:
Zondag: 10:30
Woensdag: 19:00
(Sint Petruskapel)

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen:
zondag 09.00
vrijdag 19.00

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 2A, 5408 BC Volkel

Vieringen:
Elke zaterdag: 18:30

H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel

Vieringen:
Iedere zaterdag: 18:30

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen:
Iedere zondag: 09:00

Dodenherdenking

De meeste mensen zullen wel weten op welke dag dodenherdenking valt. Op 4 mei staan wij hierbij stil. Wanneer je dan een vervolg vraag stelt wie herdenken we? Dan wordt het al moeilijker. De oorspronkelijke opzet was om uitsluitend de Nederlandse slachtoffers uit de tweede wereldoorlog te herdenken. De herdenking is door de jaren geëvalueerd. Uiteindelijk werden alle Nederlanders herdacht die vanaf de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen of bij VN-vredesmissies waren omgekomen, zowel in- als buiten Nederland. Vanaf 1981 is de herdenking ook gericht tegen 'racisme en onverdraagzaamheid'. Dat alle slachtoffers de Nederlandse nationaliteit moeten hebben gehad werd overigens pas in 2015 officieel vastgelegd. Zoals u kunt zien is de herdenking nog steeds in ontwikkeling. Maar op welke dag in het jaar staan we stil bij al diegene die ons zijn ontvallen, zijn gestorven?

De Katholieke Kerk heeft daar een mooie en rijke traditie voor. Allerzielen (2 november), op deze dag gedenken we een ieder die ons in de dood zijn voorgedaan. We leggen een bloemetje op hun graf en steken misschien thuis een kaarsje aan bij hun foto.

Hun leven heeft ons leven verrijkt! Ze zijn de vedetten en kampioenen van eigen familie, van eigen huis en haard. Hun namen staan niet op de heiligenkalender en je komt hun namen ook niet in de geschiedenisboeken tegen.

En toch vormt elke naam een verhaal. Een verhaal van werken en zorgen, van geleefde goedheid. We kunnen hen niet vergeten; ze zijn een stuk van ons eigen leven geworden. Zonder hen zouden wij anders zijn. Hun leven, hun liefde, hun zorg; wij zijn erdoor gegroeid. Wij zijn er meer mens door geworden.

Hun namen staan evenwel in ons hart gegrift en we



blijven van hen houden over de dood heen. Van onze gestorven ouders, kinderen, broers en zusters,

echtgenotes, opa's, oma's, verwanten en vrienden. We hebben hun leven los moeten laten, maar niet wat zij voor ons hebben betekend. Hun bestaan is met het onze vervlochten tot een oneindige verbondenheid.

Dankbaar en met liefdevol respect blijven onze gedachten naar hen uitgaan. Daarom zou het mooi zijn om Allerheiligen/Allerzielen weer in te voeren als nationale vrije dag om stil te staan bij al die dierbaren die ons zijn voorgedaan. Zeker ook stil te staan bij diegene die in de eenzaamheid zijn gestorven. Het is toch onbegrijpelijk dat we moeten constateren dat het aantal mensen dat in eenzaamheid sterft en ook het aantal waarvoor de gemeente de uitvaart moet regelen aan het toenemen is. Dat mag toch niet gebeuren in ons welvarend land, dat moeten we een halt toe roepen.

Mensen zijn niet geschapen om in vergetelheid te geraken. Ook niet om anoniem te eindigen op de begraafplaats of in het crematorium. Als Christenen geloven wij dat we verder leven mogen aan gene zijde. Want we zijn op aarde pelgrims en geen zwervers. We zijn op weg naar ons hemels thuis.

Are You Ready- kamp voor tieners en vormelingen

Tijdens het weekend van 3 november waren we weer te gast met onze tieners en vormelingen in Helvoirt, bij Emmaus. Samen met een aantal enthousiaste jongeren hebben enkele teamleden van Petrus 2.0 een top weekend mogen verzorgen voor onze vormelingen en dit jaar voor het eerst ook voor onze tieners. Onze vormelingen hebben zich vooral bezig gehouden met het Thema "God houdt van jou".

Onderwerpen als o.a. vergeving, vruchten van de heilige Geest kwamen hierbij ter tafel. Via spel, sketches en catechese. Onze tieners hebben het verhaal

van de verloren zoon eens heel goed bekeken en zijn op zoek gegaan naar hun relatie met de Heer. Hun thema; Discover Your Identity. (gelijk aan de wereldjongerendagen die gaan komen in Panama). Gezamenlijk hebben we een aanbiddingsavond mogen mee vieren. Heel bijzonder, heel intens. Natuurlijk was er ook ruimte voor de bonte avond. En mochten we samen met alle ouders en enkele broertjes en zusjes dit mooie weekend afsluiten met een Heilige Mis.

We hebben genoten van dit weekend, de laatste keer met onze kapelaan

Schaepman vanuit onze parochie. Wel heel mooi om te kunnen vertellen dat een van de team leden van de KCV aan zal sluiten bij Petrus 2.0 vanaf januari. We kijken dankbaar terug en vervolgen vol enthousiasme onze weg met de vormelingen en tieners binnen het traject van Petrus 2.0.

Ingrid v Meer



Herfst

We zijn alweer beland in de herfst en het einde van het jaar komt met rasse schreden in zicht. Tijd om even na te gaan of de vrijwillige parochiebijdrage over 2018 al is voldaan.

Mocht u uw bank opdracht hebben gegeven, uw bijdrage jaarlijks aan het eind van het jaar, of in termijnen automatisch over te maken, dan is dit verzoek uiteraard niet aan u gericht. Uw paro-

chiebijdrage wordt aangevend voor het onderhoud en de verwarming van het kerkgebouw, personeelskosten, uitgaven voor de erediensten, secretariaat, werkgroepen, koren etc. De kerken in onze parochiekernen zijn markante gebouwen en vallen als rijksmonument onder het Cultureel Erfgoed. Uit de respons vanuit de klankbordgroepen van de Werkgroep Kerkenvisie

blijkt dat in alle kernen de respondenten in meerderheid aangeven voor het behoud van het kerkgebouw te zijn.

Mogen wij dan ook dit jaar weer op uw bijdrage, naar draagkracht, rekenen?

Namens het parochiebestuur alvast onze hartelijke dank.

De Penningmeester.

Maagdenwijding

We worden allemaal geroepen door God om zijn weg te volgen; eenieder doet dat op zijn of haar manier. We mogen vaststellen hoe mooi onze roepingen elkaar aanvullen en versterken. Samen vormen we één veelkleurig geheel, de Kerk, de wereld Kerk, Gods wondermooie Bruid!

Op zondag 25 November kunnen we van dicht bij zo een bijzondere roeping meemaken wanneer een van onze parochianen, Irene Ceelen, in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch op het feest van Christus Koning, door onze Bisschop de Korte de maagdenwijding zal ontvangen. Zie voor meer info onze site.

Waarnemend pastoorschap



Vrijdag 19 oktober kreeg ik in Uden bezoek van het bisdom. Dit puzzelde mij enigszins omdat de benoemingen per 1 februari 2019 rond waren voor zowel Uden en omgeving als voor Helmond. Ik kreeg toen de vraag, namens de bisschop, of ik per 26 oktober 2018 het waarnemend pastoorschap op me wilde nemen van de Benedictus parochie in Oss en omgeving. Men was al geruime tijd op zoek! Het was een vacature die ingevuld diende te worden. Omdat ik als deken in Helmond-Asten wel ervaring heb met deze constructie heb ik op de vraag van de bisschop "ja" gezegd.

Maandag 22 oktober werd ik in de middag heel attent door de bisschop gebeld om me te bedanken; "met genoeg" was mijn antwoord. Pastoraal is er een team in Oss en omgeving, van mij wordt besturen en aansturen verwacht, maar vooral ook bemoeiden en bevestigen. In Uden zal men van deze extra taak dan ook heel weinig merken. Het bisdom is er mee geholpen! En wat het werk betreft: ik ben er zelf bij. Samen bouwen in vertrouwen is niet begrensd. Vandaar!

Veel groeten,
John van de Laar

Renovatie torens St. Petruskerk Uden

Er is inmiddels begonnen met een grondige renovatie aan de binnenzijde van beide torens. Er worden o.a. balken vervangen en zoldervloeren, en van 8 verdiepingen de ruiten + glaslaten, galmgaten hersteld, betonrot in vloeren en kolommen gerepareerd.

Ook trekstangen van roest ontdoen en klokkenstoelen schilderen. En vanwege de veiligheidswetgeving en Arboret: leuningaanbrengen, traphekken, trappen vervangen, bruggen maken over de gewelven en overall verlichting verbeteren. De kosten zijn geraamd op € 100.000,- terwijl je er aan de buitenkant niets van merkt. Heel veel geld, maar alles moet handmatig 8 verdiepingen hoog worden gebracht via een kleine steile trap!

Zoals u zult begrijpen, is uw vrijwillige bijdrage zeer welkom.

Weten wat je zegt

*Iemand die je kunt vertrouwen,
iemand waarop je kunt bouwen,
zo iemand wil ik jou wensen,
omdat er zo veel mensen het vertrouwen beschamen en jou de moed ontnamen.*

Het is zo gauw gezegd wat goed is of wat slecht zonder erover na te denken dat deze woorden kunnen krenken. Geen verweer, alleen maar pijn bij dat minachtend venijn.

Deze roddelsensatie vertroebelt de relatie; Gniffelen om iemands falen en daarmee succes willen halen. Een succes met een dunne laag want je haalt jezelf naar omlaag.

En ik, ben ik zelf wel te vertrouwen kan iemand werkelijk op mij bouwen? Ben ik wie ik eigenlijk wil zijn.....? Beschaamd maak ik me klein, vraag God om wijsheid en deemoed en laat mij zwijgen wanneer dat moet.

Marianne du Maine