



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus
www.parocheisintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 - 14:30
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN): NL25RABO0174948999
Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: 06-21204630

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
zaterdag: 18.30
zondag: 10.30
maandag t/m vrijdag: 19.00
eerste dinsdag van de maand: 09.30

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen:
Zondag: 10.30
Woensdag: 19.00
(Sint Petruskapel)

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen:
zondag 09.00
vrijdag 19.00

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 2A, 5408 BC Volkel

Vieringen:
Elke zaterdag: 18:30

H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel

Vieringen:
Iedere zaterdag: 18:30

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen:
Iedere zondag: 09:00

Ik geloof in een heilige Kerk

Enkele jaren geleden, toen de eerste grote schandalen over misbruik in de katholieke Kerk naar buiten kwamen, ben ik een sabbath-periode ingegaan omdat ik ernstig begon te twifelen aan mijn wijding en het lidmaatschap van de Kerk. "Als zoveel collegae, die tegelijkertijd de mooiste woorden spreken, tot zoiets in staat zijn, wat is het dan allemaal waard?"; en "kan ik het nog langer opnemen voor mijn Kerk, als er zo weinig zelfreinigend vermogen is?"; zo dacht ik. Vervolgens stapte ook nog eens een collega uit het ambt, met wie ik veel op had, en in wie ik groot

vertrouwen had gesteld en toen wist ik het helemaal niet meer. In die sabbath-periode destijds heb ik een paar retraites gedaan en daarin heb ik geleerd om toch vooral dicht bij Jezus te blijven. Het falen van de katholieke Kerk mag een zichtbaar feit zijn, het "grondpersoneel" (ambtsdragers en leken) blijkt opnieuw tot zorgwekkende dingen in staat, maar Jezus is en blijft altijd één en dezelfde. Hij die mij geleerd heeft dat alle dingen vergankelijk zijn, behalve de liefde van God, Hij heeft beloofd dat Hij met Zijn Kerk zou zijn tot het einde der

tijden. Dus mogen wij blijven vertrouwen dat het toch goed komt. Eens zal de Kerk weer opbloeien. Wij kunnen dat bespoedigen door zelf tot omkeer te komen en zo dicht mogelijk bij Christus te blijven, dóór de Kerk. Want zonder haar hadden wij Jezus niet gekend. Zonder haar hadden wij niet kunnen weten dat God van ons houdt, zoals Christus van ons houdt. Twifelen aan Hem is onmogelijk en dus kun je, ondanks alles in een heilige Kerk blijven geloven. Wij hoeven niet trots te zijn, maar wel dankbaar.

diaken Pieter Raaijmakers.

Hartverwarmend afscheid

Nog zeer onder de indruk van wat er zondag 26 augustus jl. ons ten deel viel willen we 'n woordje tot u allen richten. Na ons besluit om te gaan verhuizen, door onze toenemende fysieke ongemakken, naar Wijchen waar een van onze kinderen woont, hebben we naar 'n afscheid toegeleefd en gewerkt.

'n Afscheid van de parochie (die steeds groter werd) waar we onze hele 'ziel en zaligheid' in gelegd hebben omdat we voelden dat dat onze zending was vanuit ons doopsel. Daarom ook was, en is, afscheid nemen zo lastig, we zijn vergroeid met onze parochie, en dan bedoelen we vooral onze medeparochianen. We waren schakels in de keten die we met elkaar vormden. O.L. Heer heeft ons deze talenten toevertrouwd, om op deze manier al die jaren dienstbaar te kunnen zijn, samen met zovele andere

vrijwilligers die de parochie mee 'overeind' houden. Daar zijn we heel dankbaar voor. En voor die dankbaarheid konden we samen extra bidden, vieren, zingen en het uitspreken, tijdens en na de eucharistieviering op die zondag 26 augustus.

Ons Sint Jacobus Gilde zorgde voor 'n warm onthaal en erehaag na afloop. Ons werd door het pastorale team en het parochiebestuur de gelegenheid geboden om met medeparochianen in de Pastorie gezellig samen te zijn, elkaar de hand te kunnen drukken en van gedachten te wisselen over wat ons heeft verbonden met elkaar. Herinneringen van allerlei aard zijn weer naar boven gekomen, het was fantastisch!

Anderzijds kijken we met enige weemoed terug, we hebben veel losgelaten, we moeten nog wennen aan 'zoveel minder' te doen te heb-

ben. (Is betrekkelijk want we hebben het nu druk met de voorbereidingen voor de verhuizing...) De wegen naar de parochiekernen worden nu minder door ons bereid en de telefoon blijft wat langer ongebruikt liggen. Maar het is goed zo, een nieuwe levensfase is aangebroken, we gaan wat meer in de luwte leven en deel uitmaken van 'n voor ons nieuwe parochie- en dorpsgemeenschap, we gaan de uitdaging weer aan! Iedereen hartelijk bedankt voor al die jaren, maar vooral ook voor uw lieve aanwezigheid afgelopen 26 augustus. Ook heel veel dank voor al die kaarten, brieven, bloemen, memo's en attenties in wat voor vorm ook: hartverwarmend, fantastisch en indrukwekkend.....!

DANK, het ga jullie allen goed, God zegene je!

Mies en Betsie van der Wijst - Ruijs

Communie en Vormselwerkgroep Petrus 2.0 weer van start

9 September mochten we weer een heel mooi aantal kinderen en ouders verwelkomen voor een eerste ontmoeting en eerste stap richting Communie en Heilig Vormsel. Broertjes en zusjes waren er ook en ook voor hun is een gezellig en leuk traject gestart. De kinderen uit groep 1-3 hebben kennis gemaakt met Diederik: samen met Diederik (handpop) gaan ze ontdekken wat er allemaal hoort bij de kerk en hoe je daar van alles kunt leren. De communicanten zijn begonnen en hebben ontdekt dat Bijbelverhalen nog leuker zijn als je dit met poppetjes uitbeeld. De kinderen uit groep 5-6-7 mochten samen nadenken hoe je kunt laten merken dat je God "verstaat", deze

groep gaat ook weer bedenken hoe we op een leuke manier geld kunnen inzamelen voor het goede doel waar u later meer over zult lezen. De tieners zijn begonnen met een teamopdracht. Bouw een kerk met saté prikkers en spekjes....dat lukt dus als je samenwerkt. De vormelingen zijn met hun ouders eerst maar weer eens op zoek gegaan naar diverse plekken in de kerk. De speurtocht gaf een oplossing welke de opening is van het traject welke zij gaan volgen. Al met al, een super begin..... en zoals het

spreekwoord luidt...een goed begin is het halve werk....wil je nog aansluiten en zit je in groep 4 (Communie) of groep 7-8 (Vormsel), kijk dan op www.petrus2punt.nl of bel met Ingrid 0612867084. Aansluiten kan en mag nog tot 5 okt 2018.



Het huwelijk, door Pieter Raaijmakers

Van mijn dochter hoorde ik dat vrijwel geen van haar vriendinnen nog gelooft in een levenslange relatie en vervolgens kwam ook de vraag hoe wij dat dan zagen.



Hoe het mogelijk is om trouw te beloven voor het leven en wat dat dan betekent als "de lol ervan af is"? "Moet je dan, omwille van die belofte maar doorgaan met een ellendig leven?" Natuurlijk hebben wij met horten en stoten proberen te zeggen hoe het ons vergaat na 34 jaar. En dan merk je weer dat je voor het eigenlijke of "Het Eigenlijke" geen woorden vindt. Het blijft een kwestie van het omcirkelen van wat ten diepste een mysterie is. Maar aangezien ik het nooit opgeef met het huwelijk, zoek ik overal waar iets zinnigs te vinden is. Deze

keer vond ik steun in een boek van Romano Guardini. Voor een christelijk schrijver noemt hij heel nuchter man en paard in zijn overwegingen. Hij ziet wat een mens is, wat er voor aandriften en verlangens zijn, hoe de mens niet alleen maar goed is, maar ook iets slechts in zich heeft, wat hem/haar en het huwelijk te gronde kan richten. En dat je dat alles niet hoeft te verzwijgen maar het gewoon kunt benoemen. Dat een goed huwelijk dus inderdaad geen "appeltje eitje" is. En toch....

Lees verder op onze site

Maagdenwijding Irene Ceelen

Na een weg van studie en geestelijke begeleiding zal Irene Ceelen op 25 november, tijdens een viering in de St. Jan in Den Bosch, opgenomen worden in de Orde der Godgewijde Maagden. Zij kiezen voor het religieuze leven, maar binnen de ge-

wone maatschappij. Samen met Mgr. J. Schröder zal Irene op 9 oktober meer vertellen over deze weg.

Aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur zal de lezing aanvangen in het Parochiecentrum.

MOV Zeeland

Organiseert op zondag 16 september 2018 de Fiets-Mee een fietstocht voor het hele gezin, van ca 40 km. De start is op Brand 32 te Zeeland. Naast de fietstocht organiseert MOV Zeeland ook weer een wandeltocht van ca. 15 km. De starttijd fietstocht Zeeland is 10.30 uur (tot 13.00 uur) en de starttijd voor de wandeltocht is 9.30 uur (tot 12.00 uur).

De opbrengst van de Fiets Mee wordt gebruikt voor projecten over de gehele wereld voor de mensen die het minder goed hebben dan wij. Vanaf 1973 heeft MOV Zeeland in 5 werelddelen (17 verschillende landen bijna 300 projecten ondersteund voor een bedrag van bijna € 500000.

De projecten van dit jaar zijn:

Project: Angelique van Zeeland:
Dit project is gericht op

het promoveren van het handwerk van de Guarani indianen en het verbeteren van het inkomen en van de levensomstandigheden van de Guarani indianen.

Project: Pater Peter Nuyens
Dit project is gericht op de zorg van weeskinderen in het noorden van Malawi. Kansarme kinderen krijgen een kans voor een betere toekomst. Door de aankoop van naaimachines, gereedschap en benodigdheden voor praktische beroepen kunnen met name de weeskinderen opgeleid worden voor een beroep.

Project: Walter Meekes
Doel van het project is de aankoop van IT (hard en software) ondersteuning voor middelbare school in Patacanha in Peru. De computers zijn erg verouderd en een aantal computers zijn onherstelbaar beschadigd.