



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 – 14:30
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RABO0174948999
Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: 06-21204630

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
zaterdag: 18.30
zondag: 10.30
maandag t/m vrijdag: 19.00
eerste dinsdag van de maand: 09.30

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen:
Zondag: 10:30
Woensdag: 19:00
(Sint Petruskapel)

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen:
zondag 09.00
vrijdag 19.00

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 2A, 5408 BC Volkel

Vieringen:
Elke zaterdag: 18:30

H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel

Vieringen:
Iedere zaterdag: 18:30

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen:
Iedere zondag: 09:00

Proficiat Moeders!



Op zondag 13 mei vieren wij Moederdag. Eenieder die dit artikel leest heeft een biologische moeder, wordt negen maanden in de moederschot gedragen. Hoe u het ook went of keert dat geeft een band, hoe de relatie ook is, je moeder staat in je gedachte gegrift. Op Moederdag willen we dan ook al de moeders in het zonnetje zetten, vooral onze eigen moeder. Wat is een goede moeder? Daar zijn boeken vol over geschreven, eindeloze onderzoeken naar gedaan. Wij als katholieke kerk kennen een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus. Maar zij is niet alleen de moeder van Jezus zij is ook onze moeder. Tevens valt Moederdag in de meimaand, de maand waarin we wat vaker de rozenkrans bidden. Wat zou het mooi zijn als op zondag 13 mei zoveel mogelijk mensen een Weesgegroet zouden bidden voor het moederschap. In het bijzonder voor het moederschap van Maria voor haar zoon Jezus en voor ons.

Ave Maria

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Amen

Maria speelt een cruciale rol in onze geschiedenis. God koos haar uit om mee te werken met de verlossing van alle mensen. Tijdens het leven van Jezus voordat Hij in de openbaarheid trad, zijn zogenaamde 'verborgen leven', voedde Maria Hem en zorgde ze voor zijn menselijke opvoeding. Maria stond onder het kruis waaraan haar Zoon hing. Compassie betekent letterlijk 'lijden met.' De heilige Paus Johannes Paulus II zei eens dat het mee-lijden van Maria met haar Zoon, vooral aan de voet van het kruis, 'zo intens was, dat het als mens bijna niet voor te stellen is, maar het was geheimvol en bovennatuurlijk vruchtbaar voor de redding van de wereld.' Jezus wees Maria aan als moeder van iedereen. Daarom kunnen we tot haar bidden en haar vragen om een goed woordje voor ons te doen bij Jezus.

We bidden de Rozenkrans op verschillende plekken in onze parochie in mei.

- Boekel: iedere woensdagavond om 18:30 uur voor de Heilige Mis van 19:00 uur
- Odiliapeel : iedere woensdag 19.00 uur
- Uden: iedere maandag, woensdag- en vrijdagmiddag om 12:00 uur
- Zeeland: iedere vrijdagavond om 18:30 voor de Heilige Mis van 19:00 uur

Dit is een mooie onderbreking van de dag, waar we ons even kunnen toewijden aan de Heer. Een mooie gelegenheid om onze Schepper te danken en tevens om onze intenties bij de Heer aan te bevelen. U bent van Harte Welkom!

Herman Schaepman

Goede God

Wij hunkeren gevangen in ondraaglijk verlangen naar veiligheid en trouw in een wereld diep in rouw.

Geef ons de ogen terug, sla voor ons die brug van het kind dat in ons zit en maak het zwart weer wit

Geef ons opnieuw vertrouwen dat ruines zijn op te bouwen. Sterk het zwakke vermoeden door geloof in het Goede.

Laat vertrouwen ongeschonden Vervul ons van een goede wil en de doden en gewonden zijn voor immer vredig stil.

Marianne du Maine



Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe Testament verhaalt hoe Jezus door de Heilige Geest gedreven wordt.

Belofte van Jezus

Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij hen de Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus.

Vurige tongen

Lucas beschrijft: "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en



begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf " Lucas: "Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. De Geest, zo wordt met Pinksteren duidelijk, laat zich verstaan aan eenieder die er oor voor heeft. Gods liefde openbaart zich voortaan niet langer aan één volk maar aan alle volken, rassen en talen. De apostelen zijn de vertolkers van de taal van goddelijke liefde en zijn daardoor toegerust om het Evangelie in heel de wereld te verkondigen.

Geboorte van de Kerk

De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis zoals Lucas die in de Handelingen beschrijft, de geboorte van de Kerk. Door de kracht van de Geest presenteert de Kerk zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen in Jeruzalem, het centrum van de joodse godsdienst. In Handelingen staat beschreven hoe Petrus na de neerdaling van de Geest als eerste van de apostelen naar voren treedt en zich richt tot de "joodse mannen en bewoners van Jeruzalem". Petrus, de man die op Goede Vrijdag zijn Heer nog driemaal verloochend had, neemt nu onbevreesd het woord en legt aan de hand van de Heilige Schrift uit dat Jezus de Messias is. Petrus roept na zijn toespraak de toehoorders op zich te bekeren, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten. Tussen Hemelvaart en Pinksternoven, waarin voor de werking van de Heilige Geest wordt gebeden.

Pieter Raaijmakers

Huis of ziekenbezoek

Als u zelf, een van uw familieleden, of kennissen er prijs op stelt om bezoek te ontvangen van iemand van het pastoraats-team, wilt u dat dan even laten weten via het parochiecentrum. Onze pastores zijn graag bereid u te komen bezoeken !

Inschrijven Communie en Vormsel, voor het komend schooljaar

Zit uw zoon of dochter volgend schooljaar in groep 4 of groep 8, dan is het mogelijk om tot 6 juli a.s. uw zoon of dochter in te schrijven voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie (groep 4) en het Heilig Vormsel (groep 8). Een inschrijfformulier en verdere informatie vindt u op : www.petrus-2punt.nl Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ingrid van Meer ,tel. nr. 0612867084.

Vormelingen beleven een geslaagde Power of Fire dag in Den Bosch

Op 7 april mochten we met onze vormelingen aansluiten in Den Bosch bij de Power of Fire dag. Samen met nog 200 vormelingen uit ons bisdom. We volgden er diverse workshops en brainstormde over het Licht van Christus en wat dat nu eigenlijk betekent. Natuurlijk was er ook tijd voor ontmoeten en spel. De zon straalde, zo ook de gezichten van de kinderen. Het was een mooie dag...weer een stapje dichterbij het ontvangen van dit prachtige sacrament!

COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN RENNEN EN BAKKEN 550 EURO BIJ ELKAAR.

Op 25 maart hebben de communicanten, vormelingen en hun broertjes en zusjes de sponsorloop gelopen. Vol enthousiasme begonnen ze aan de rondjes rondom de kerk. De eerste 2 vergezeld door onze kapelaan Herman Schaepman. Aangemoedigd door vele parochianen. Ook waren er diverse kinderen die uren in de keuken hadden gestaan om mooi versierde cakejes te bakken om te verkopen voor dit goede doel; een toiletgroep bij de school van pastoor Patrick

in Ghana. Het weer zorgde voor een extra lintje om deze ochtend. Trots zijn we op de kinderen uit groep 7 van Petrus 2.0 die dit hebben georganiseerd. En trots natuurlijk op alle lopers en bakkers. En dank aan alle sponsors!!!