



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 – 14:30
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RABO0174948999
Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: 06-21204630

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
zaterdag: 18.30
zondag: 10.30
maandag t/m vrijdag: 19.00
eerste dinsdag van de maand: 09.30

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen:
Zondag: 10:30
Woensdag: 19:00
(Sint Petruskapel)

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen:
zondag 09.00
vrijdag 19.00

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen:
Elke zaterdag: 18:30

H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel

Vieringen:
Iedere zaterdag: 18:30
Iedere woensdag: 19:00

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen:
Iedere zondag: 09:00

De ontvreemde hemel

Paus Benedictus blijft toch altijd mijn favoriet als het erom gaat ons katholieke geloof uit te leggen. Onlangs las ik weer een passage uit zijn boekje met dagelijkse bespiegelingen getiteld "Alles heeft zijn tijd". Daar in schrijft de paus een stukje dat hij noemt "de ontvreemde hemel". Hij stelt dat de mens besef van de eeuwigheid nodig heeft omdat elke andere hoop te kort is voor hem. Het herinnert mij aan de fase in mijn leven dat ik inderdaad dacht dat verder ploeteren op deze wereld geen zin heeft, als er verder toch niets is. Waarom zou je je druk maken en wat maakt het uit of je morgen nog wakker zou worden of niet? Als dit alles is,

-oh ja, best leuk, maar toch ook veel moeizaam geploeter- dan hoefde het voor mij niet zo. Kinderen op deze wereld zetten? Met een hoop zorgen, misschien wel met handicaps? Beter van niet! Toen ik echter Christus opnieuw heb leren kennen is dat allemaal 180 graden omgedraaid. Ineens had ik zicht op toekomst die verder rijkt dan mijn eigen leven- tje en waarvoor het zeker de moeite waard is om je druk te maken. Benedictus haalt in zijn boekje een psycholoog aan die stelt dat de ontvreemde hemel de beslissende ziekte van onze aarde is. Omdat je de hemel vergeet wordt de aarde leeg en een mens ziek. En verder; aan een toekomst die enkel toe-

komst is en helemaal geen tegenwoordige tijd heeft een mens niets. Om die te verwachten is elke dag te lang. En een tegenwoordige tijd waarna niets meer komt is zonder enige hoop. Het niets dat erna komt, vreet aan de tegenwoordige tijd en maakt die onverdraaglijk. Alleen de eeuwigheid kan tegenwoordige tijd en toekomst verenigen.....

"We moeten weer moed verzamelen om met heel ons hart aan het eeuwige leven te geloven, dan zullen we merken hoe het leven van vandaag rijker, vrijer, groter en minder krampachtig wordt"; aldus sprak paus Benedictus.

diaken Pieter Raaijmakers

Te laat?

Hartelijk dank aan de mensen die mee willen denken over de toekomst van ons kerkgebouw. Op 30 oktober gaan we met hen die zich voor de brainstorm avond hebben aangemeld ideeën generen om ons kerkgebouw te behouden voor de toekomst. Waarom hebben we Bob Hutten (eigenaar Hutten Catering Veghel) hiervoor uitgenodigd? In een eerder artikel hebben we al uitgelegd dat we onbewust geconditioneerd zijn af te zien van wat onbekend is en het bekende te willen behouden. Onbewuste conditionering is een

proces dat vanzelf plaats vindt. Het is als een rat die je elke keer als je voer verstrekt eerst een belletje laat horen. Na een poosje kun je dan het belletje rinkelen en de rat loopt zonder het zelf in de gaten te hebben naar de voerbak. Daar willen we deze avond dus vanaf. Bob Hutten kan ons de inspiratie geven om buiten de bestaande kaders te kunnen denken. Zo kunnen er ideeën ontstaan die misschien niet logisch lijken maar wel heel realistisch kunnen zijn. Om zo'n avond goed te organiseren en voor iedereen een koffie en een drankje

te regelen is het nodig dat we weten hoeveel mensen er komen. Daarom heeft u zich op moeten geven. Blijkbaar zijn er mensen die dat niet goed begrepen hebben en toch naar deze avond willen komen. Daarvoor is het dus te laat...

Of nog net op tijd. We hebben nog een paar weken voor het 30 oktober is. Daarom hebben we de inschrijving een week verlengd tot 18 oktober. Stuur als je nog wilt deelnemen je naam en e-mailadres aan klankbordgroep.st.agatha@gmail.com Klankbordgroep Sint Agatha.

Kinderen bidden voor kinderen

(Foto: KN/Jan Peeters)

Onder begeleiding van ouders hebben kinderen zaterdag in de Bossche Sint-Janskathedraal een kinderrozenkrans gebeden voor kinderen die het moeilijk hebben.



Wegomlegging naar Montbrun-des-Corbières

Onze voormalige pastoor Van Osch zou over enkele weken zich gaan vestigen bij de kapel waar hij kluizenaar wordt. Het doel blijft hetzelfde, de weg er naar toe ziet er wat anders uit. Onverwacht zal hij tijdelijk bij de zusters van Pradines (waar Theo al 35 jaar zijn retraite doet) tot maximaal volgende zomer

de priester vervangen, die daar plotseling is gestopt. Op de vraag van de kardinaal van Lyon, met toestemming van de bisschop van Den Bosch, en na advies van zijn geestelijk begeleider in Frankrijk, heeft Theo positief geantwoord op deze vraag. Bovendien kan hij hierdoor tijdens deze 'postulaatperiode' in

alle opzichten op een betere manier ingroeien in het leven van een monnik-kluizenaar in 'zijn' toekomstige kapel Notre Dame de Colombier. Zijn adres in Montbrun komt tot ongeveer volgende zomer dus te vervallen: nieuwe adres: Theo van Osch, Abbaye de Pradines, F - 42630 Pradines te Frankrijk

Let maar niet op de rommel!

Doordat ik één keer in de week op woensdag lector ben, kwam ik erachter dat er dan ook vaste kerkgangers zijn. Ik maakte met een mevrouw een praatje en zij vertelde dat ze niet zonder deze doordeeweekse missen kon, want: "Ik heb nog zoveel te bidden".

Waar bid je voor. Bij voorbeeld voor jezelf, je gezondheid, je verdriet of eenzaamheid, je geluk of succes. Of je bid voor anderen, voor vrede in de wereld, voor de armen, slachtoffers van geweld of voor hen die gediscrimineerd worden. Er is zoveel waar je voor kunt bidden.

Soms overkomt je iets en dan plotseling heb je Hem nodig. Je voelt je be-

schaamd dat je voordien niet of nauwelijks aan God dacht, laat staan dat je je via een gebed tot Hem richtte.

En toch wil je heel graag dat Hij naar je luistert. Misschien helpt het om Hem als gast in je hart te verwelkomen:

"Let niet op de rommel, God, want ik heb er wel een zootje van gemaakt. Maar ik heb voor U een stoel vrijgemaakt, gaat U zitten en voel U thuis. Ik ben zo blij dat ik U mag ontvangen en mijn verhaal bij U kwijt kan." Want Hij kan dan wel bij jou uit beeld zijn geraakt; andersom zal God jou, nee niemand, ooit in de steek laten.

Marianne du Maine

Kerkdiensten in alle kernen

De vakanties en recente grote veranderingen in de personele bezetting van de parochie zijn achter de rug. Het ziet er naar uit dat de parochie nu in rustiger vaarwater is beland. De inzet van emeriti (rustend priesters uit de omgeving) heeft ervoor gezorgd dat we steeds overal Eucharistie hebben kunnen vieren. Het parochiebestuur is in overleg gegaan met vele betrokkenen om te zoeken naar een meer duurzame oplossing voor de toekomst. Het bestuur is er trots op te kunnen melden dat er een oplossing gevonden is die het mogelijk maakt om elk weekend in alle kernen ons geloof te blijven vie-

ren. Zoals bekend verdeeld pastoor van de Laar zijn beschikbaarheid over twee parochies en kapelaan Schaepman kan natuurlijk niet op twee plaatsen tegelijk voorgaan. In die gevallen wordt met medeweten en instemming van Bisschop de Korte een woord- en communiedienst gehouden. In principe is dus overal een Heilige Mis, en wanneer geen priester beschikbaar is zal een van onze diakens voorgaan in een woord- en communiedienst.

Op de colofon, links op deze pagina, en op de site kunt u de tijden van de vieringen vinden.

Communie en vormselgroep, Petrus 2.0, bouwt op afstand mee aan een toiletgroep in Ghana!!

Op zondag 8 okt is het best spannend voor de kinderen uit groep 7, die verbonden zijn aan Petrus 2.0. In de tijd dat hun broers en zussen zich voorbereiden op de communie of het vormsel komen zij ook bij elkaar om samen te praten over Jezus en over wat Hij van ons verwacht.

Om echt iets tastbaars te kunnen doen hebben zij het Advents- en Vastenactie project gekozen. En passend bij de naam Petrus 2.0 geven zij ook op een vernieuwde manier hier invulling aan. De kinderen uit groep 7 gaan live skypen met Ghana. Het spannende is of het gaat lukken om live contact te krijgen met de kinderen van de zondagsschool aldaar. Zou het internet daar ter plaatsen sterk genoeg zijn. En hoe gaat het met het Engels van de kinderen hier en daar? Gelukkig zijn ze goed voorbereid met vragen over de kinderen en de school waar het toilet en de waterputten dienen te komen. Het contact gaat onze kinderen vast helpen om de actie hier goed neer te zetten. We houden u op de hoogte!!