



# Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

## Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

**Parochie Sint Petrus**  
[www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Parochiecentrum Sint Petrus  
Openingstijden:  
Ma. t/m vr. 09:00 – 14:30  
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  
Tel. 0413-263154

E-mail: [info@parochiesintpetrus.nl](mailto:info@parochiesintpetrus.nl)  
Bankrekening (IBAN):  
NL25RABO0174948999  
Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: 06-21204630

### Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:  
zaterdag: 18.30  
zondag: 10.30  
maandag t/m vrijdag: 19.00  
eerste dinsdag van de maand: 09.30

### Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen:  
Zondag: 10:30  
Woensdag: 19:00  
(Sint Petruskapel)

### H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen:  
zondag 09.00  
vrijdag 19.00

### H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen:  
Elke zaterdag: 18:30

### H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel

Vieringen:  
Iedere zaterdag: 18:30  
Iedere woensdag: 19:00

### H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst  
Tel. 0492-351216

Vieringen:  
Iedere zondag: 09:00

## God is een vluchteling!

Wanneer vluchtte u voor het laatst? Vluchten doen we voor verschillende dingen. Maar het kan ook voor echt serieuze zaken zijn die er echt toe doen. Op de vlucht gaan voor geweld, oorlog, vervolging, tekorten aan voedsel en water. Op de vlucht voor Politieke, economische maar ook zelfs klimaat problemen.

In 1951 werd te Geneve een vluchteling gedefinieerd als: "Een persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt, die de bescherming van het land niet meer kan of wil invoeren omdat hij een gegronde vrees voor vervolging koestert omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of zijn behoren tot een sociale groep". Eind 2016 zijn er op onze aarde volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR 65,6 miljoen mensen op de vlucht. Op de vlucht voor oorlog en geweld. Een cijfer is zo makkelijk en snel uitgesproken. Het zegt misschien niet zo

veel, maar al die miljoenen, achter al die cijfers staat een mens van vlees en bloed. Iemand zoals u en ik. Elk getal gaat over mensen, elk met zijn of haar eigen verhaal. Stelt u eens voor wij hebben ongeveer 17 miljoen inwoners in Nederland, vermenigvuldigd u dit getal met 4 dan komt u ongeveer aan het aantal vluchtelingen in de wereld. "God is een vluchteling" – de terugkeer van het Christendom in de Lage landen: zo luidt de titel van het boek van de Vlaamse filosoof David Dessin dat verkozen is tot het beste theologische boek van het jaar. Hij heeft het over het feit dat God terug is en woont in Europa. Meer dan de helft van de migranten in de Europese Unie behoort tot het christendom. Wereldwijd is het christendom, dat wij nog steeds vooral als een Europese godsdienst zien, aan het groeien. "God is een vluchteling" toont hoe het geloof weer een plaats zoekt in onze samenleving. God is een vluchteling en



verwacht dat wij met beide handen werken. Zowel bidden, als klaar staand voor onze naaste, welke huidskleur, afkomst, religie, hij of zij ook heeft. Laat ik eindigen met wat ik onlangs een vluchteling uit Afrika hoorde zeggen, het ging mij door merg en been, het raakte mijn ziel. "Je prefer de mourir dans la mer, que devant ma mere; Ik sterf liever in de zee dan in het bijzijn van mijn moeder". God is een vluchteling. Dat u gesterkt mag blijven in de liefde tot God en tot uw naaste.

Herman Schaeppman

## Communie en vormselwerkgroep Petrus 2.0

We zijn nu echt van start; en we hebben we nog een mooie groep kinderen uit Boekel mogen verwelkomen bij de voorbereiding op de eerste communie. In al onze parochiekerken hebben we met de ouders besproken hoe de kernkerk betrokken kan worden in het hele traject. Goed om te ervaren dat ouders het fijn vinden dat hun eigen kerk weer deel uit maakt van de voorbereiding op het sacrament van de eerste communie. 18 November is de volgende bijeenkomst. We gaan verder met ons contact met Ghana en ook de volgende stappen in het

project voor zowel de communicanten als de vormelingen zullen worden besproken. De vormelingen zullen ook al een beetje vooruit kijken naar het kamp wat er aan zit te komen; het "Are You ready" kamp!

Op zondag 15 oktober jl. was er een bijeenkomst waar we met z'n allen, ouders, kinderen en werkgroep leden best een beetje trots op mogen zijn. Ieder had een eigen rol en taak, met zijn of haar talent en inzet. De vele positieve reacties waren gigantisch. In de kerk, bij de koffie en nog daarna. Men

was en voelde zich ook welkom, erbij horen en bovenal de kinderen waar we het allemaal voor doen werden gezien. De viering werd als een feest ervaren en de wijze waarop kapelaan Schaeppman in de mis voorging was verademend! Meerdere ouders hebben gevraagd om hun kind ook een keer te laten lezen; de gecombineerde bijeenkomst werd enthousiast ontvangen en er werd actief meegedaan. Alles liep het gesmeerd. We stonden er als een team! Met en voor elkaar. Dit is echt samen kerk zijn; iedereen bedankt hiervoor.

## Open Kerkendag

Dit unieke evenement wil Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken. De komende jaren is het herbestemmen van kerken het grootste culturele probleem van Brabant.

Torens en kerken bepalen het aanzien van Brabant. Vanuit elke positie in stad, dorp of buitengebied rijzen ze op en vertellen ze het woordeloze verhaal van hun geschiedenis, van de historie van de gemeenschap die ze ooit heeft gerealiseerd. Deze gebouwen

zijn de krachtigste materiële uitingen van de Brabantse identiteit.

In vervlogen tijden zijn ze met bloed, zweet en tranen gebouwd voor de eredienst, maar door de ontkerkelijkheid verliezen veel kerken hun religieuze betekenis.

Ook onze monumentale kerken in Zeeland, Uden, Volkel, Venhorst, Odiliapeel en Boekel doen op zondag 26 november mee aan de Brabantse Open Kerkendag.

Een initiatief waarbij de ruim 600 kerken in Brabant die middag van 13.00 u tot 16.00 uur open zijn voor het publiek.

### Zeeland

De open dag in Zeeland wordt opgezet door de klankbordgroep in Zeeland. Daarin zitten 12 inwoners van Zeeland, die op verzoek van de parochie proberen na te gaan hoe het kerkgebouw in stand kan blijven. De parochie wil voor al haar kerken een plan opstellen. De klankbordgroep in Zeeland gebruikt de open dag om zich te presenteren, maar meer nog om alle inwoners - gelovig of niet, kerkelijk of niet – de gelegenheid te bieden het gebouw te bekijken en van optredens en presentaties te genieten. In een enquête wordt bezoekers gevraagd naar hun ideeën.

## Kerkvisie Boekel

Zo'n 100 Boekelaren hebben onlangs in NiaDomo meegedacht over de toekomst van het kerkgebouw. Eenieder was onder de indruk van de opkomst en bereidheid van mensen om mee te denken. Ad Kroon voormalig gemeentesecretaris heeft de avond op voortreffelijke en respectvolle wijze geleid.

Iedereen heeft van hem ruim de gelegenheid gekregen om zijn of haar gedachten te uiten. De klankbordgroep gaat nu alles evalueren en zoeken naar een goed advies voor de parochie. Dank aan u allen die deze avond tot een succes hebben gemaakt. Het uitgebreide verslag kunt u lezen op onze site.

## Pater Paul Hien komt onze gelederen versterken

De van oorsprong Vietnamese priester, Paul Hien, komt in de maanden november en december het pastoraal team versterken. Hij loopt een soort stage van 2 maanden, ook met het doel de Nederlands taal machtiger te worden en verblijft in de pastorie te Uden. Een welkome aanvulling voor het team, met name in de drukke kerstperiode. Hij zal assisteren bij onze vieringen; dat betekent in elk geval dat er in de verschillende kerken minder vaak hoeft te worden teruggegrepen op een Woord- & Communiedienst. Paul is een oud studiegenoot van pastoor van de Laar; wij heten hem van harte welkom en wensen hem een waardevolle stage in onze parochie!



## Parochiebijdrage

We zijn al weer aanbeland in de herfst van het lopende jaar, de vakanties liggen achter ons en het einde van het jaar komt al weer in zicht. Reden waarom wij u vriendelijk willen vragen, te kijken of u de jaarlijkse(vrijwillige) parochiebijdrage voor het jaar 2017 al over heeft kunnen maken. Bij een automatische incasso kunt u wellicht kijken of het bedrag past bij uw intentie. De bijdrage wordt aangewend voor het onderhoud en verwarmen van de kerkgebouwen, personele kosten, uitgaven voor de erediensten, secretariaat, werkgroepen, koren etc. Naast het feit dat de kerken voor de erediensten worden gebruikt, zijn het in alle kernen van onze parochie schitterende markante gebouwen. Alle reden dit onvervangbaar cultureel erfgoed in stand te houden! Mogen wij op uw bijdrage rekenen? Rekeningnummer: NL 60 RABO 0151 9047 58 t.n.v. Parochie St. Petrus.(dit nr. is voor Uden, andere rekeningen zie website).

## Mgr. Piet van Velthoven overleden

Piet van Velthoven, de markante oud-pastoor van Venhorst, is op 6 november jl. overleden. Hij werd 91 jaar. De in Den Bosch geboren en opgegroeide Van Velthoven was in Venhorst pastoor van 1986 tot 2015, na een loopbaan als aalmoezenier bij de lucht-

macht in Duitsland en in Volkel. Hij moest in 2015 tegen zijn zin stoppen als pastoor maar bleef wel in de pastorie van Venhorst wonen. De laatste weken van zijn leven verbleef hij in een zorgcentrum in Schaijk, alwaar hij overleden is.